

AUGUSTUS 2015  
28E JAARGANG

PROTESTANTSE GEMEENTE

# KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.

## IN DIT NUMMER

ADRESSEN	2
KERKDIENTEN	3
NINEVÉ, DE GROTE STAD	4,5
PASTORAAT	6
IN MEMORIAM	7
BIJZONDERE DIENSTEN	7
SINT DIONYSIUS	8
GEMEENTE UITSTAPJE	9
GEMEENTE VERGADERING	9
GROOT ONDERHOUD RIED	10
MUTATIES	11
WEBSITE	11
KLEDINGACTIE	12

## ORGEL ZWEINS



## ADRESSEN

Predikant: Drs J.C. Dondorp. Tel: 0517-390839 E-mail: jcdondorp@zonnet.nl  
Voorzitter Kerkenraad: G. de Vries. Tel: 0518-451590 E-mail: weakhill@hetnet.nl  
Scriba: O. Fokkema. Tel: 0518-452149 E-mail: info@ried-skingen.nl  
Internet: [pkn.ried-skingen.nl](http://pkn.ried-skingen.nl)

**Kerkdiensten.**

23 augustus	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Zomerzending
30 augustus	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerkvoogdij
6 september	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk <b>H.A.</b>	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Missionair werk en Kerkgroei
13 september	<b>Gemeenteuitstapje</b>	11.45. uur	
20 september	<b>Staldienst in Zweins,</b> Bij de fam. Fokkema	10.00 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Vredeswerk
27 september	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan collecte: Jeugdwerk
4 oktober	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerk en Israel
11 oktober	<b>Boer.</b> Mariakerk Friese dienst	9.30 uur	Ds. K.Visbeek collecte: Kerkvoogdij
18 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr.M. Gort-Terpstra collecte: Werelddiaconaat
25 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk m.m.v. Sixtus.Cantorij	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Hervormingsdag
1 november	<b>Ried.</b> Walburgakerk Oogstdienst	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp Collecte:Najaarszending
8 november	<b>Ried.</b> Walburgakerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan collecte: Kerkvoogdij
15 november	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Mevr. A. Spanjer-Oosterloo collecte: Binnenlandsdiaconaat
22 november	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk Laatste zondag kerkelijk jaar	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: eigen gemeente
29 november	<b>Zweins.</b> Reginakerk <b>H.A.</b>	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Missionair werk en Kerkgroei
6 december	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Pastoraat
13 december	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Kerkvoogdij
20 december	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Da. E. Rooseboom
25 december	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk Kerst: m.m.v. de Walburgasjongers	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kinderen in de knel
27 december	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp

**Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.**

## **Ninevé, de grote stad, genoemd in de bijbel. De grote stad in het midden Oosten, bekend van oorlog, geweld en terreur.**

Vaak wordt in de kranten de stad Ninevé genoemd. De stad waar nu in 2015 geweld en terreur de bewoners heeft verdreven uit hun huizen, en waar de beruchte organisatie IS, de Islamitische Staat, massa's christenen en andere niet islamieten heeft vermoord.

Kerken en kloosters zijn vernield, priesters, monniken en nonnen zijn of gedood of gevlucht. In Ninevé, en omstreken, is geen mens meer veilig. Alleen de wetten van geweld en terreur gelden er.

Als je al die berichten leest, word je er wanhopig van. Er komt maar geen einde aan al die ellende.

Duizenden mensen zijn op de vlucht. Kan al deze ellende maar doorgaan?

Ninevé is als stad al duizenden jaren oud. In de oude bijbelse verhalen wordt de stad ook meerdere malen genoemd. Echter nooit positief. Altijd wordt de stad Ninevé genoemd als de stad van het kwaad. De stad van wetteloosheid en van liefdeloosheid. De stad van het wreedste geweld. Niets nieuws dus tussen die verre oudheid en de tijd van nu.

Het meest uitvoerig wordt de stad Ninevé genoemd in het profetenboek Jona.

In het bekende verhaal van de joodse profeet, die moest profeteren tegen het ergste kwaad, die dat niet wilde, die de andere kant uit vluchtte; "weg van God".

Hij werd overboord gegooid, daarna opgeslokt door het doodsmonster "de walvis", en tot slot grijpt God Jona weer in zijn nekvel en zet hem weer op pad richting het allerergste kwaad en dus ook richting de aller-slechtste mensen; op weg naar Ninevé.

In het bijbelse verhaal wordt de stad beschreven als slecht, zeer slecht. Vol geweld, vol zonde.

En dat was niet vreemd. In de oudheid waren er verschillende steden, die als totaal god-loos, liefdeloos worden beschreven. Het waren bijvoorbeeld de steden Sodom en Gomorra, bij waar nu de Dode Zee ligt, het was de stad Sparta in Griekenland, en het was de stad Ninevé.. Er waren meerdere van zulke steden in de oudheid.

Het kenmerkende in deze "slechte" steden was hun bijna militaristische dictaturen.

Liefde gold als zwakheid. Zieken, zwakken, oude mensen werden gedood. Kracht en geweld werden verheerlijkt. Mensen die niet eigenhandig hun kinderen konden doden hoorden er niet bij. Vreselijke toestanden. De steden hadden sterke legers. De steden stonden bekend als Goddeloos in de betekenis van liefdeloos, zondig en gevaarlijk. In de wijde omtrek was men doodsbang van deze steden en van hun legers. De Nineviten gingen over lijken en waren er trots op. Het lijkt wel als dat wij het hebben over het Ninevé van 2015. Ook de terreur van IS, de Islamitische Staat, is even afschuwelijk. Komt er nu nooit een ellende aan al dat kwaad?

De belofte van Ninevé.

In de profetie van Jona wordt beschreven dat God een einde wil maken aan al het kwaad. God wil dat zelfs Ninevé een stad wordt waar mensen gelukkig kunnen leven.

Jona wordt door God op pad gestuurd om het verhaal van liefde en bekering te vertellen.

Jona ziet dat allemaal niet zitten. Het geweld is te groot. De ellenden zijn niet te overzien. Nu, zoveel eeuwen later, weten wij ook niet meer wat kan en wat niet kan. Kan er ooit een einde komen aan die vreselijke oorlog in het Midden Oosten? Kunnen ooit de steden weer opgebouwd worden. Mogen al die vluchtelingen ooit weer eens terug naar hun eigen huizen? Kan er ooit een einde komen aan dit wereldwijde drama?

Het wonder van Ninevé.

Het wonder van God. Jona gaat naar het centrum van boosheid, van kwaadheid, van zonde en van geweld. De duif van Gods Geest vliegt uit. En het wonder geschiedt. De mensen stoppen met kwaad te doen. Ze bekeren zich. Ze roepen de God van liefde aan. Iedereen: mannen, vrouwen kinderen, beesten, alles en iedereen, stopt met kwaad en geweld.

Het eind van het boek Jona beschrijft een "Ander Ninevé", een stad van recht en vrede, van liefde en zorg voor elkaar. Een stad waar niemand meer bang voor hoeft te zijn.

De profetie van Ninevé;

In de profetie krijgt Jona (zijn naam betekent "duif", die als de Geest van God uitvliegt om het goede nieuws van liefde en geloof te brengen.) de opdracht om naar Ninevé te gaan, om daar op te roepen tot bekering, tot het beëindigen van alle kwaad.

Jona wil niet naar Ninevé. Hij denkt: dat kan ik niet. Er komt toch geen einde aan al die ellende. Zelfs God kan dit kwaad en al die ellende niet stoppen. Bovendien, als God iets wil, dat moet hij al die Nineviten straffen. Uitroeien bijvoorbeeld. Jona doet het dus niet. Hij gaat de andere kant op. En toch is er de belofte van vrede. Van een omkering. Van een nieuw begin. Jona wil hier niet aan. Hij vlucht "weg van God".



Soms lijkt ik wat op die Jona. Ik begrijp het ook allemaal niet. Ik ben doodsbang voor al dat kwaad. Ik zie ook niet zitten dat het ooit allemaal weer goed komt, niet alleen bij al dat kwaad in en rondom Ninevé, maar ook met al de ellende om ons heen nu. Eigenlijk is Ninevé een stad heel dicht om mij heen. Misschien moet God mij, maar met mij al die andere mensen die het allemaal niet meer zien zitten, in het nekvel grijpen en op pad zetten richting de belofte van Ninevé en richting het wonder van Ninevé. God houdt ook de stad Ninevé vast. De inwoners van Ninevé stoppen met het kwaad. De profetie eindigt met een verzuchting van God: "zou ik dan geen ontferming hebben met al die mensen van Ninevé, met al die mannen, vrouwen en kleine kinderen?"

## Versjes over Jona

Het allerbekendste versje, zoals mijn vader en moeder dat zongen als zij mij vroeger in bed "jonasten". Mijn vader pakte mij dan op, en gooide mij voorzichtig op bed. Mijn vrouw en ik zongen het ook bij onze kleine kinderen. Misschien kent u wel een andere tekst.

*Jonas in de wallevis,  
Die vandaag verdronken is.  
Jonas gaat nu over boort.  
Lekker slapen, zo het hoort.  
Van je één, twee, drie: in Gods Naam.*

Een beter en misschien meer verantwoord versje is dat van Hanna Lam.

*Jona heeft God wel verstaan, maar hij stoort er zich niet aan.  
Jona gaat heel eigenwijs met een grote boot op reis.  
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee. Jona moet naar Ninevé.*

*Midden op de oceaan komt zijn schip in een orkaan.  
Jona wordt van boord gezet, maar een vis heeft hem gered.  
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee. Jona moet naar Ninevé.*

*Na drie dagen duisternis komt hij heelhuids uit de vis.  
Jona gaat nu wél op pad naar die goddeloze stad.  
Want de Heer zegt: nee, nee, nee. Jona gaat naar Ninevé*

*Nineve hoort Jona aan en de mensen zijn ontgaan;  
zitten neer in zak en as, dagenlang wordt er gevast.  
En de Heer zegt : nee,nee, nee. Sparen zal ik Ninevé.*

*Jona uit de grote vis ziet dat God vol liefde is.  
O, wat is die Jona kwaad, dat de stad haar straf ontgaat.  
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee. Wees toch blij om Ninevé.*



## **Pastoraat.**

In de afgelopen maanden waren wij weer getuigen van lief en leed. Er zijn jubilea gevierd, en zijn verjaardagen gevierd. Er was altijd veel stof om voor te danken. Maar er was ook leed. Ziekten en narigheid. Bij sommigen zelf, bij anderen, bij de kinderen of kleinkinderen. Voor de een is de eenzaamheid in zijn of haar leven moeilijk te dragen, voor de ander de afnemende gezondheid bij het ouder worden. In lief en leed mogen wij ons gedragen weten door God. Hij geve ons kracht en moed om verder te gaan.

## In memoriam Jantje Meijer – Ferwerda.

15-11-1932 Sexbierum – 8-6-2015 Franeker.

Afkomstig uit Sexbierum, heeft Jantje Meijer het grootste deel van haar leven gewoond in Ried. Zij was getrouwd met Dirk Hobbe Meijer. Samen hadden zij een klein boerderijtje in Ried. Dirk was een levenskunstenaar. En eigenlijk was Jantje dat ook. Van jongs af aan had Jantje een slechte gezondheid. Zij is veel ziek geweest.

Steeds weer kwam zij daar weer bovenop. In 1975 stierf haar man. Vanaf dat moment was zij alleen. Alhoewel zij zelden in de kerk kwam, was zij intens betrokken bij het wel en wee van de hervormde gemeente van Ried. Maar daarnaast was zij betrokken bij vrijwel alle activiteiten in het dorp. Zij had enorme verzamelingen foto's van oud Ried. En wist over elk huis wel een verhaal te vertellen. Ik leerde haar beter kennen toen zij eenmaal in Nij Bethanië in Tzummarum was opgenomen. Een vrouw met een zwakke gezondheid, maar met een sterk karakter. In Nij Bethanië wilde zij alleen naar de kerkdiensten, als de eigen vrijzinnige dominee van Ried voorging. Niet alleen haar lichamelijke gezondheid ging verder achteruit, maar ook haar geestelijke gezondheid.

Verhuizing naar Franeker Vijverstraat bleek noodzakelijk. Daar is zij gestorven op 8 juni j.l. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 juni, vanuit, "haar eigen" kerk te Ried. Zij is begraven naast Dirk Hobbe op het kerkhof van Ried.

Op de rouwkaart stonden de woorden:

"Net sparre troch it libben, mar dochs genietsjend fan eltse nije dei".

## In memoriam Rutmer Hendrik Koster

Op 6 juni 2015 is, na enkele dagen van ziek zijn, Rutmer Hendrik Koster overleden, slechts 14 maanden oud.

Rutmer is op 3 april 2014 in Sneek geboren. Hij woonde met zijn ouders

Gerda Kamstra en Antoon Koster op de Kleasterdyk 8 in Slappeterp.

Rutmer was het broertje van Jelmer, die op 1 maart 2013 is overleden.

Rutmer was, net als Jelmer, een erg lief, vrolijk en hartverwarmend jongetje.

Het is onvoorstelbaar dat ze er beide niet meer zijn..

Op 12 juni 2015 is Rutmer vanuit het dorps huis "Op Healwei" op het kerkhof van Slappeterp begraven.

Wij leven mee met zijn ouders en hopen dat ze de kracht mogen vinden om dit onmetelijke verlies te verwerken.

Namens de kerkenraad PKN Ried-Skingen: O. Fokkema

## Bijzondere kerkdiensten.

Eigenlijk zijn alle kerkdiensten bijzonder. Maar toch kondigen wij enkele extra bijzondere kerkdiensten aan:

**13 september.** Geen kerkdienst in één van onze eigen kerken, maar na afloop van het gemeente uitstapje naar Harlingen (havens en grachten) een vesper om 15.30 uur in de Mennisten Vermaning (doopsgezinde kerk) aan de Zoutsloot in Harlingen. Zie verder de aankondiging van het gemeentebestuur.

**20 september. 10.00 uur staldienst- buitendienst** (koffie/thee vanaf 9.30 uur)

Op het erf/ in de stal bij Durk en Loes Fokkema, Hoofdweg 26 Zweins.

Aan deze dienst zal het korps Lyts Begjin uit Ried medewerking verlenen.

**25 oktober. 9.30 uur** Stevenskerk Skingen. Muzikale medewerking van de Sixtuscantorij uit Sexbierum o.l.v. Gerrit de Vries.



**1 november 9.30 uur** Oogstdienst. Wij willen in deze dienst God danken voor alle zegeningen die wij in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Daarbij willen wij onze dankbaarheid tonen door het uitdelen van bloemen en fruit.



**22 november 9.30 uur.**(Tot slot, maar dat komt ook in het volgende kerkblad) Eeuwigheidszondag. Dan willen wij kaarsen aansteken en hen gedenken die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden..



### **Sint Dionysius van Slappeterp**

Een raar verhaal over een bijzondere heilige of een bijzonder verhaal over een rare heilige. De kerk van Slappeterp is vernoemd met een weidse benaming aan Sint Dionysius van Parijs. Een bijzondere naam, voor een bijzondere heilige bij een bijzondere kerk. De fransen gebruiken een wat simpeler naam Saint Denis. Bij de hele mooie oude kerk ten noorden van Parijs. Onze kerk van Slappeterp is niet zo'n oude kerk maar wel een hele mooie kerk waar wij allemaal heel trots op zijn. Wie was Sint Dionysius of ook wel Saint Denis? Volgens de verhalen leefde hij in de 3<sup>e</sup> eeuw na Christus. Hij is als missionaris gestuurd naar het heidense Frankrijk. Daar heeft hij in de buurt rond Parijs heel veel gepreekt. Het verhaal gaat, dat tijdens zijn prediking hem zijn hoofd werd afgehakt. Maar dan komt het vreemde van het verhaal. Al prekend pakte hij zijn hoofd op, en met zijn hoofd onder zijn arm preekte hij gewoon door. Onvoorstelbaar. Iemand die zoiets presteert is terecht heilig verklaard. Aan hem gewijd zijn onder andere de bijzonder mooie basiliek van Saint Denis bij Parijs en onze Dionysiuskerk van Slappeterp. Het is en blijft een raar verhaal over een bijzondere heilige of een bijzonder verhaal over een rare heilige. Maar toch wel een mooi verhaal. Op de schilderijen waarop Sint Dionysius staat afgebeeld, staat hij altijd als een man, met een afgehakt hoofd onder zijn arm. En zijn mond preekte gewoon door. Hij kon nu eenmaal niet stoppen met het spreken over Christus. Zelfs de dood kon hem hierin niet stoppen.

## Gemeente-uitstapje.

De gemeente gaat varen. In de grachten en in de havens van en rond Harlingen. Dat kan heel mooi, leuk en gezellig worden. Wij blijven dit jaar dus dicht bij huis. Niet alleen varend dicht bij huis blijvend, maar ook etend en drinkend dicht bij huis blijvend. Wij beginnen in de Theetuin in Slappeterp met een lunch. Daarna dus naar de Harlinger havens. En de dag afsluitend met een vesperviering niet in de Mennisten Vermaning (Dooptgezinde kerk) aan de Zoutslot in Harlingen, zoals eerder vermeld, maar in de Andreaskerk van Wijnaldum

11.45 uur Ontvangst en lunch in de Theetuin te Slappeterp

14.00 uur Rondvaart met partyschip Singel Prinses door de grachten van Harlingen



15.30 uur Vesper in de Andreaskerk van Wijnaldum.

De kosten voor dit uitstapje bedraagt 10 euro p.p.

U kunt zich opgeven bij:

**Geertje de Vries** tel. 0518451590  
**Jan Oegema** tel. 0517397394  
**fam. Dondorp** tel. 0517390839



## Buiten-kerk-dienst. Staldienst.

Alweer een vaste traditie. Kerkdienst in een stal. Ook dit jaar zijn wij weer te gast bij Durk en Loes Fokkema in Zweins, Hoofdweg 26

Bij mooi weer buiten op het erf. Bij regen in de stal te midden van schapen, ezels en paarden. Ook dit jaar wil het korps LB. uit Ried (vroeger heette het Lyts Begjin) hun medewerking verlenen. Om 10 uur begint de dienst. Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom. Uiteraard zorgen wij voor stoelen. Toch lijkt het mij geen overbodige vraag dat u zelf een tuinstoel meeneemt. Eigen stoelen zitten meestal beter. Wij hopen op mooi weer en een mooie kerkdienst aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen.

## Gemeente vergadering: Woensdag 4 november.

Consistoriekamer Ried. 19.30 uur.

Elk najaar weer opnieuw mogen wij u uitnodigen voor een gemeente-vergadering. Traditioneel doen wij dat op de avond van "dankdag-voor-gewas-en-arbeid".

Na een kleine inleiding van mij, mogen wij luisteren naar een spreker die ons een en ander vertelt over ons mooie Friese land en de bijzondere dingen die hier te vinden zijn. (De spreker en het onderwerp zijn nog niet geheel zeker, daarom volgen nadere mededelingen in de kerkdiensten en in een kerkbrief.)

Uiteraard zal het een gezellige avond worden met drankjes en hapjes. Op deze gemeente vergadering, waarbij wij ook willen spreken over het wel en wee van onze eigen gemeente bent u van harte welkom.



## Groot onderhoud kerk Ried

Direct na de bouwvak vakantie is bouwbedrijf Kolthof met man en macht begonnen aan de klus. Het is allemaal lawaai en bedrijvigheid, want de klus moet begin oktober af zijn. In de dienst van 1 november zouden we dan de kerk weer feestelijk in gebruik kunnen nemen. Hierover volgt nog nadere informatie.

Een Impressie:



**Mutaties**

Peins	Verhuisd Nieuwe bewoners	Fam. H. v. Mourik naar Burgum Fam. D. Houtsma naar Franeker (Froonacker) Fam. Raadsveld, Dorpsstraat 22 Jan van Dam en Magda Damstra, Schalsumerweg 9
Zweins	Geen mutaties	
Boer	Geen mutaties	
Dongjum	Geen mutaties ontvangen	
Ried	Overleden	Oudinwoner: Jantsje Meyer-Ferwerda
Skingen	Geen mutaties ontvangen	
Schalsum	Verhuisd Ziekenhuis	Sjoukje Drost naar Stiens Opgenomen geweest: Jan Sytsma Anita Nauta
Slappeterp	Overleden	Rutmer, 14 maanden oud, zn van Gerda Kamstra en Anton Koster

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

**Contactpersonen van de dorpen:**

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. J. Plantinga	Tel. 0517-396571
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. H. v.d. Oest	Tel. 0517-393180
Slappeterp	Mevr. Tj. Kodde	Tel. 0518-451407
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209



**Protestantse Gemeente**  
Ried-Skingen



Home Informatie v Onze kerken v Ons koor Begraafplaatsen v Foto's v PKN Contact ANBI

Bekijk onze website:

**pkn.ried-skingen.nl**

**Kledingactie Mensen in Nood  
in Franeker en Harlingen  
op zaterdag 26 september**

**Voor de kledingactie kunt u gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel  
in gesloten plasticzakken of pakdozen**

**op zaterdag 26 september afgeven op de volgende adressen:  
Franeker, Plein Kleijenburg, van 09.00 tot 12.00 uur; Harlingen,  
Zuiderhaven 75,  
bij Michaëlkerk, van 10.00 tot 12.00 uur.**

**Voor informatie en hulp kunt u contact opnemen:  
Franeker: 0517-382765, 06-13268864, 0517-396355,  
06-51503333; Harlingen: 0517-414864, 06-41625269.**

**De opbrengst is ook deze keer voor het ontwikkelingsproject van Cordaid  
Mensen in Nood in Bangladesh.**

**Het land kampt met overvloedige regen, cycloonoverlast en het wegvallen  
van dijken.**

**Er verdrinken ruim 8000 mensen per jaar.**

**Dankzij de opbrengst worden er door Mensen in Nood dijken aangelegd en  
een preventieproject opgezet.**

**Dat alles is mogelijk dankzij uw bijdragen aan de kledingactie en de inzet  
van vrijwilligers voor de inzameling.**

---

**Voor meer info over dit persbericht:**

**M. P. Kamsma**

**Godsacker 34, 8801 LN Franeker**

**0517-382765, 06-13268864**

**mail: [menseninnoodfraneker@hetnet.nl](mailto:menseninnoodfraneker@hetnet.nl)**

**of: [kamsmafraneker@xs4all.nl](mailto:kamsmafraneker@xs4all.nl)**

**Met veel dank en hartelijke groet,**

**Mathey Kamsma**