

MEI 2015  
28E JAARGANG

PROTESTANTSE GEMEENTE

# KERKBLAD

RIED-SKINGEN CA.

## IN DIT NUMMER

ADRESSEN	2
KERKDIENTEN	3
WOORDEN VAN LEVEN	4
PINKSTEREN	5
WEKELIJKSE VOORBEDE	6
FRYSKE LIETEBOK	6
PASTORALIA	7
BIJZONDERE KERKDIENTEN	7
GEMEENTE UITSTAPJE	8
WEBSITE	8
BEGRAAFPLAATSEN	9
MUTATIES	9
BIJLAGE BEGRAAFPLAATS BOER EN SCHALSUM	10

## ORGEL SLAPPETERP



## ADRESSEN

Predikant:	Drs J.C. Dondorp. Tel: 0517-390839	E-mail: <a href="mailto:jcdondorp@zonnet.nl">jcdondorp@zonnet.nl</a>
Voorzitter Kerkenraad:	G. de Vries. Tel: 0518-451590	E-mail: <a href="mailto:weakhill@hetnet.nl">weakhill@hetnet.nl</a>
Scriba	O. Fokkema. Tel: 0518-452149	E-mail: <a href="mailto:info@ried-skingen.nl">info@ried-skingen.nl</a>
Internet	<a href="http://pkn.ried-skingen.nl">pkn.ried-skingen.nl</a>	

**Kerkdiensten.**

24 mei	<b>Skingen.</b> Stevenskerk <b>Pinksteren</b> m.m.v. het koor de Walburgasjongers	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerk in Actie: Pinksteren
31 mei	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp
7 juni	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk <b>H.A.</b>	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Werelddiaconaat
14 juni	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk Friese dienst	9.30 uur	Ds. K. Visbeek collecte: Roosevelthuis
21 juni	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Kerkvoogdij
28 juni	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk m.m.v. Tim en Ilse	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp
5 juli	<b>Schalsum.</b> Nicolaaskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Jeugdwerk
12 juli	<b>Schalsum.</b> Nicolaaskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerkvoogdij
19 juli	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk	9.30 uur	Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
26 juli	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk	9.30 uur	Da. E. Rooseboom
2 augustus	<b>Schalsum.</b> Nicolaaskerk	9.30 uur	Mevr. M. Gort-Terpstra collecte: Kerkvoogdij
9 augustus	<b>Schalsum.</b> Nicolaaskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Kerkvoogdij
16 augustus	Geen kerkdienst		
23 augustus	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Zomerzending
30 augustus	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerkvoogdij
6 september	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk <b>H.A.</b>	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Missionair werk en Kerkgroei
13 september	<b>Gemeente-uitstapje.</b>		
20 september	<b>Staldienst in Zweins,</b> Bij de fam. Fokkema		Ds. JC. Dondorp collecte: Vredeswerk
27 september	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan collecte: Jeugdwerk
4 oktober	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Ds. JC. Dondorp collecte: Kerk en Israel

**Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.**

## Woorden van leven komen van God.

- Gods Geest daalt over de schepping en leert Adam en Eva de kennis van goed en van kwaad.
- Gods Geest wordt in tien woorden gesproken vanaf de berg Horeb in Sinaï
- Gods Geest wordt in woorden van vuur uitgestort over mensen op de Pinksterdag.

Wat is het verschil tussen een dier en een mens. De mens weet van goed en kwaad, van dood en leven, van mijn en dijn, kortom een mens weet van normen en waarden.

Dit alles is uiteraard niets ten nadele van dieren. Er zijn hele slimme dieren waar ik diep respect voor heb. Er is een verschil tussen mensen en dieren. Denken en redeneren, normen en waarden, kennis van goed en kwaad.

Toen ik klein was kreeg ik van mijn vader regelmatig te horen dat ik netjes moest eten: met mes en vork. Een mens is geen aap. Een aap eet uit met zijn poot. Dat had allemaal te maken met normen en waarden die mijn ouders ons met de paplepel ingaven. Een mens weet het verschil tussen goed en kwaad. Een mens kent normen en waarden. Een mens weet van leven en dood. Een mens weet wat eeuwigheid is: de wereld van God zonder kwaad, zonder dood, zonder zonde en zonder schuld. Een wereld van geloof, van hoop en van liefde.

In het oude verhaal van de schepping lezen wij dat God aan de mensen zijn Geest meegeeft. De levendmakende Geest scheidt orde in de chaos van de mensen. Duisternis en licht worden gescheiden. Adam en Eva (en daar worden wij mee bedoeld) leren het verschil in de kennis van goed en van kwaad. Zij (dus wij ook) ondervinden het verschil tussen moordende zonen en slachtoffer zonen, Kaïns en Abels. Maar zij horen ook van de liefde van God die de schuldige vergeeft en ondanks alles de weg van leven wijst. Geloof en hoop en liefde.

In het verhaal van de Exodus, het ontstaansverhaal van het Joodse volk, lezen wij over joodse mensen die gevlucht zijn uit Egypte, waar zij jarenlang als slaven hebben geleefd. Een slaaf was in die tijd niet veel meer geacht dan een dier. Veel slaag, weinig eten, werken tot de dood erop volgt. Slaven leefden als beesten. Ze konden niet anders. Die vluchtelingen, toen in de woestijn van Sinaï waren mensen die zich nauwelijks bewust waren dat zij mensen waren. Normen en waarden waren hen vreemd. Het gevecht om te overleven had hun levens bepaald. Meer beesten dan mensen waren het die Mozes volgden.

En weer is het God die ingrijpt. Of beter gezegd die de mensen aangrijpt. Vanaf de berg Sinaï wordt aan vrijheid geboden. IK BEN, de HEER, uw God, ik maak van slaven vrije mensen!

En bij die vrijheid hoort de kennis van het verschil tussen goed en kwaad. Daarom niet doodslaan, niet stelen, trouw zijn in relaties, liefde voor elkaar en voor de bron waaruit je bent ontstaan, je ouders en God. Tien geboden. Tien keiharde geboden van God: mensen jullie moeten leven.



Het verhaal gaat, dat toen deze woorden van leven gesproken werden, de bergen beefden. En het vuur van Gods liefde mensen deed sidderen. Alles en iedereen werd in vuur en vlam gezet van Gods liefde.

In het verhaal van de Messias, de vervuller van het joodse geloof, lezen wij van Jezus die gekomen is naar de mensen toe met steeds weer dezelfde boodschap: IK BEN is jullie God.

Jullie zijn geen slaven van jezelf of van anderen. Jullie hoeven niet als beesten te leven. Mensenlevens moeten niet bepaald worden door geweld, ziekte en dood, door angsten en zorgen, of door moeiten en pijn. Mensen mogen, in Godsnaam, niet bang zijn. In het evangelie lezen wij dat de Messias een spoor van leven trekt door het joodse land van toen. Geloof en hoop en liefde worden weer zichtbaar. De woorden van de schepping worden bewaarheid. De tien levenswoorden van de berg Sinaï maakt Hij zichtbaar. Lammen gaan lopen, zieken genezen, blinden gaan zien van-kwaad-bezetenen worden bevrijd. De Messias trekt zijn spoor dwars door de dood heen.

Pasen: de HEER is waarlijk, opgestaan. Op de paasmorgen wordt in één woord duidelijk wat in de bekende tien woorden is gezegd: mensen jullie mogen en moeten leven. Als vrije mensen. Mensen van geloof en hoop en liefde. Of om het anders te zeggen als mensen die weet hebben van God en gebod, van kennis van goed en kwaad, van normen en waarden.



En dan is het Pinksteren. Ineens weten zij het weer. Zij, de elf leerlingen van Jezus en de vele volgelingen van Jezus Messias.

Na het Kerstfeest gevierd te hebben (-- de Messias is gekomen --)

en het Paasfeest beleefd te hebben (– de Messias heeft de macht van dood en hel verslagen --) ervaren zij op het Pinksterfeest de uitwerking geloof en hoop en van liefde. De doorwerking van Jezus Messias in hun levens.

Het evangelie vertelt ons dat net als toen bij de schepping, en net als toen in de woestijn bij de berg Horeb, in het Sinaï-gebergte, God de mensen als het ware vastgrijpt. De tien woorden van leven en dood nemen de leerlingen en de andere volgelingen van Jezus Messias in beslag. Ze staan in vuur en vlam.



Ze roepen het op straat, ze zeggen het aan iedereen die het wil horen. Niet bang zijn. God is er ook nog. In zijn naam zijn wij geen slaven. Wij hoeven niet als dieren te leven. Wij mogen ons in Gods naam niet als beesten te gedragen. De tien woorden van God zijn gaan leven. De woorden van de schepping worden weer opnieuw ervaren. IK BEN scheidt orde in de chaos van ons leven. Hij geeft ons de kennis van goed en kwaad.

Pinksteren. Wij weten het weer. God heeft ons zijn Geest gegeven. Wij zijn geen slaven meer. Wij zijn anders dan de dieren. Wij zijn mensen met geloof en hoop en liefde.

## Pinksterliet

Geast fan hjir boppe, hear nei ús roppen,  
 Jou ús leauwe en leafde\_en hoop.  
 Himelske frede, kom yn genede  
 Nei in wrâld fol fan langst nei Jo.  
 Wy meie sjonge mei hert en tonge  
 No't wy ûntfange wêr't wy nei lange,  
 Kristus' ferrizenis. Halleluja  
 Boppe ús tinken sil Hy us skinke  
 Dat wy nijberne syn stim werkenne,  
 Dy't foar ús útgien is. Halleluja.



Wat kin op ierde, ús oait noch skiede  
 Fan jo leafde, ús Hear en God ?  
 Neat is te'n kweade, wat we\_ek ferneare,  
 Yn jo hân leit ús libbenslot.  
 Jo, dy't oerwûn ha, ús frede jûn ha,  
 Jo sille de\_ierde keninklik liede,  
 Wy sill' jo almacht sjen. Halleluja.  
 Jo litte Heare, har triomfearje  
 Dy't nei Jo hjitte, en yn Jo witte:  
 Wy binn' Gods eigen bern. Halleluja.

Tekste Muus Jacobse "Geest van hierboven" (Loflied)  
 Oersetting ds. Cor Waringa.

## Wekelijkse voorbede voor de kerk in het Midden Oosten.

Elke dag kunnen wij horen van de oorlogssituaties onder andere in het Midden Oosten. Wij horen van de vele mensen die verdreven worden uit hun landen. Van vluchtelingen horen wij schrijnende verhalen. Wij horen ook dat vrijwel de gehele christelijke kerk uit die streken dreigt te worden uitgemoord. Kerken worden in brand gestoken, kloosters geplunderd, christenen, en anderen, worden gedood. Wij horen al die verhalen. Machteloos kijken wij toe.  
 Wat kunnen wij doen? Al meerdere malen hebben onze diakenen giften overgemaakt naar de Syrisch Orthodoxe Kerk (hoofdzetel in Europa: Klooster Glanerbrug bij Enschede). Maar wat stelt dat voor. Het enige wat overblijft, naast praktische hulpverlening, is ons gebed.  
 Daarom willen wij elke zondag bidden voor de Christenen in het Midden Oosten. Voor de Syrisch Orthodoxe Kerk (en andere kerken uit de regio). Enkele maanden geleden had ik naar aanleiding van een collecte, die wij gehouden hadden, telefonisch contact met een bisschop van het Syrische klooster in Glanerbrug. Hij bedankte voor de giften die wij overgemaakt hadden, maar hij bedankte nog meer voor het meeleven en voor het gebed.  
 Daarom gaan wij door met elke zondag te bidden voor onze broeders en zusters van de Syrische Kerk. Veel meer kunnen wij niet doen. Misschien is dit wel het enige dat nog kan.

## Het nieuwe friese liedboek.

Zaterdag 18 april was een bijzondere dag voor de kerken in Friesland. In de Grote- of Jacobijner kerk in Leeuwarden werd de friestalige uitgave van het nieuwe liedboek gepresenteerd. Twee jaar nadat de Nederlandstalige uitgave van het nieuwe liedboek in druk was verschenen, is deze nu in het fries vertaald (en bewerkt) voor de kerken in Friesland. Een geweldige prestatie, die in korte tijd gerealiseerd is. In principe is de friese uitgave geheel gelijk aan de Nederlandse.  
 Toch is het leuk te vermelden dat dit friese liedboek toch wat beter is dan het Nederlandse origineel. Dat is te verklaren, omdat de Fryske oersetters vrijwel al de liederen opnieuw hebben vertaald en berijmd. Niet alleen vanuit het Nederlands, maar ook uit heel veel andere talen. Geen ouderwetse gezwollen taal, zoals in de Nederlandse uitgave zoveel liederen staan. En dit in gewoon, goed Fries. Tegelijkertijd hadden de Fryske oersetters de gelegenheid om enkele kleine foutjes die in de Nederlandse uitgave ondanks alles toch waren ingeslopen, alsnog te verbeteren.

Wij hopen dit nieuwe friese gezangenboek veel te kunnen gebruiken in de Friestalige kerkdiensten in onze gemeente.

### CD's bij het Nieuwe Liedboek.

In de nieuwe liedboeken, zowel de Nederlandse- als de Friese uitgave staan veel nieuwe liederen. Meer dan 1000 gezangen. Een groot aantal daarvan is (nog) onbekend. Om daarbij behulpzaam te kunnen zijn voor de gemeenten heeft de uitgever van de liedboeken enkele luister (en oefen) CD's uitgegeven. Het zijn fraaie opnamen geworden.

Onder de naam "het hart en ziel" I en II, zijn deze te verkrijgen en te bestellen in de boekhandels en CD winkels.



### Pastoralia.

Ook in onze kleine kerkelijke gemeenschap van Ried Skingen wisselen gezondheid en ziekte, blijdschap en verdriet zich af. Wij hoorden van minder ernstige, maar ook van hele moeilijke situaties van ziekten en zorg. Wij mochten blij zijn met mensen die opgetogen meedeelden dat ze weer helemaal gezond waren. Wij feliciteerden mensen die heit of mem waren geworden, maar ook die trots vertelden over hun nieuwe pake- of beppesizzers. Kortom, vreugden en verdriet. Met opzet, noem ik doorgaans geen namen in dit kerkblad. Toch maak ik daarop nu een uitzondering. Ik wil u vragen om, met mij, mee te willen leven met de vroegere domineesvrouw uit Ried. Mevr. Loek Hoekstra-Sijtsma. Tot op heden woonde zij in Franeker. De laatste maanden in Saxenoord. Had zij de laatste tijd al veel last van vergeetachtigheden en verwardheid, geven deze nu grote zorgen na een valpartij, ziekenhuisopname en operatie. Kortom zorgen voor haar en voor al de mensen om haar heen. Wij missen haar als trouwe kerkgangster. Wij wensen haar Gods nabijheid toe. Kracht om de weg te gaan die voor haar ligt.

### Kerk Ried deze zomer opnieuw in de steigers

Voor groot onderhoud is een raming gemaakt door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.

De kosten zijn geraamd op € 242.454.

Door de Provincie Fryslân is een subsidie toegezegd van € 107.581 en uit de BRIM regeling kunnen we de komende zes jaren het bedrag van € 40.334 ontvangen.

De kerkenraad heeft daarom besloten om een bestek te laten maken en de werkzaamheden deze zomer te laten uitvoeren. Het gaat dan voornamelijk om het dak ( de leien), de ankers en het voegwerk van de toren en het herstellen van de ramen.

### Komende kerkdiensten, bijzondere kerkdiensten.

Noteer alvast 20 september. Kerkdienst in de stal. Traditiegetrouw bij Durk en Loes Fokkema op het hiem.

Muzikale medewerking weer door het Korps. De jaarlijkse stal-kerkdienst is altijd weer een bijzonder gebeuren.



## Gemeente uitstapje zondag 13 september

Het programma ziet er deze keer als volgt uit:

11.45 uur Ontvangst en lunch in de Theetuin te Slappeterp

14.00 uur Rondvaart met partyschip Singel Prinses door de grachten van Harlingen



15.30 uur Ontschepen

16.00 uur Vesper in de Doopsgezinde Gemeente aan de Zoutsloot te Harlingen

De kosten voor dit uitstapje bedraagt 10 euro p.p.

U kunt zich opgeven bij:

Geertje de Vries tel. 0518451590

Jan Oegema tel. 0517397394

fam. Dondorp tel. 0517390839

# Informatie

# Nieuws

# Kerkdiensten

Bekijk onze website:

**[pkn.ried-skigen.nl](http://pkn.ried-skigen.nl)**

 Protestantse Gemeente  
Ried-Skigen

[Home](#) [Informatie](#) [Onze kerken](#) [Ons koor](#) [Begraafplaatsen](#) [Foto's](#) [PKN](#) [Contact](#) [ANBI](#)

## Begraafplaatsen Ried-Skingen c.a.

Als bijlage van het kerkblad zijn de verwijderings lijsten van de begraafplaats Schalsum en Boer toegevoegd. Het zijn de voorlopige lijsten. We willen deze lijsten graag korter maken, maar daar hebben we uw hulp voor nodig. Betreft het graven van familie of verwanten, of hebt u gegevens om met de familie of verwanten in contact te komen, schroom dan niet om hierover contact met mij op te nemen. In het reglement staat dat familie en verwanten 3 maanden de tijd hebben om te reageren, voordat de lijsten definitief worden.

De procedure is als volgt:

- In de maand juni worden de lijsten publiekelijk gemaakt:
  - In het kerkblad. Dit blad wordt met een oplage van 700 stuks in onze dorpen verspreid.
  - Voor de mensen die jaarlijks een nota ontvangen van betreffende kerkhoven wordt een lijst toegestuurd.
  - Op de betreffende begraafplaats wordt een publicatiebord geplaatst met daarin de verwijderingslijst.
  - De betreffende stenen worden gemerkt.
  - Op de website van onze gemeente.

B. Wijma: Rijksstraatweg 6, 8814JV Zweins.  
 Telefoon: 0517 232209 / 06 33726551  
 Email: [bwijma@zweins-fr.nl](mailto:bwijma@zweins-fr.nl)

## Mutaties

Peins	Ziekenhuis: Geboren:	Opgenomen geweest: Hiske Zeinstra Lieke Piety, dochter van Michella en Rutger Jonker
Zweins	Geen mutaties	
Boer	Geen mutaties	
Dongjum	Verhuisd:	Mevr.M. Kooistra-Vijver
Ried	Geen mutaties gekregen	
Skingen	Geen mutaties gekregen	
Schalsum	Overleden:	Mevr. Gerritsen
Slappeterp	Geen mutaties	

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

## Contactpersonen van de dorpen:

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. J. Plantinga	Tel. 0517-396571
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. H. v.d. Oest	Tel. 0517-393180
Slappeterp	Mevr. Tj. Kodde	Tel. 0518-451407
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209