

MAART 2019  
32 E JAARGANG

PROTESTANTSE GEMEENTE

# KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



## Skingen

Predikant:	Drs J.C. Dondorp.	Tel: 0517-390839	E-mail: <a href="mailto:jc@dondorp.frl">jc@dondorp.frl</a>
Voorzitter Kerkenraad:	G. de Vries.	Tel: 0518-451590	E-mail: <a href="mailto:weakhill@hetnet.nl">weakhill@hetnet.nl</a>
Scriba	O. Fokkema.	Tel: 0518-452149	E-mail: <a href="mailto:info@ried-skingen.nl">info@ried-skingen.nl</a>
Internet	<a href="http://pkn.ried-skingen.nl">pkn.ried-skingen.nl</a>		

**Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:**

G. de Vries	Diaken	0518-451590	<a href="mailto:slappeterp@hetnet.nl">slappeterp@hetnet.nl</a>
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	<a href="mailto:janoegema@hotmail.com">janoegema@hotmail.com</a>
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	<a href="mailto:info@ried-skingen.nl">info@ried-skingen.nl</a>
L. Veenstra	Diaken	0517-269592	<a href="mailto:lize.veenstra@outlook.com">lize.veenstra@outlook.com</a>
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	<a href="mailto:dondorp_kappers@zonnet.nl">dondorp_kappers@zonnet.nl</a>
A. Heslinga	Ouderling	0517-395016	<a href="mailto:aheslinga@tele2.nl">aheslinga@tele2.nl</a>
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	<a href="mailto:meinevdwal@outlook.com">meinevdwal@outlook.com</a>
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	<a href="mailto:bwijma@zweins-fr.nl">bwijma@zweins-fr.nl</a>
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	<a href="mailto:j.doevendans@hetnet.nl">j.doevendans@hetnet.nl</a>

**Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand**

**Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 26 mei 2019.**

**Mutaties**

Peins	Nieuwe bewoner Vertrokken  Geboren Ziekenhuis  Overleden Opgenomen Thuisgekomen	Frida Mollema Leentsje Bootsma naar Leeuwarden Annet Mollema en Noel Liciano naar Leeuwarden Ferre, zoon van Fabian en Corrie Nieuwland dhr. J.Jansma, dhr. D Gjaltema, mevr. J.Vollema, dhr.G.Gjaltema, nu allen weer thuis.  Evelien van der Velde-Rietel dhr. P. Tummers in Haren dhr. B.J. Fokkema
Zweins	Nieuwe bewoners Vertrokken Opgenomen	Els en Mitichel van Doorn Siemen Zeldenrust naar Heerenveen Jappie Bruinsma in Bornia Herne
Boer	Ziekenhuis	R. Visser en Gerbrig van der Wal, nu allebei weer thuis.
Dongjum	Verhuisd  Ziekenhuis	R. Schat naar Nije Bethanie  Harm Posthumus,Ade Soetoredjo, Hindrikje Miedema,T.Postma-Hamstra Pieter Postma, nu allen weer thuis.
Ried	Overleden	Piet Stellingwerf Pieter Hiemstra
Skingen	Geen mutaties	
Schalsum	Nieuwe bewoners	dhr en mevr. Vietjes
Slappeterp	Nieuwe bewoners	Fam. Boschma

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

**Contactpersonen van de dorpen:**

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. M. Postma	Tel. 0517-391161
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. H. v.d. Oest	Tel. 0517-393180
Slappeterp	Mevr. Tj. Kodde	Tel. 0518-451407
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

**Kerkdiensten.**

17 maart	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling collecte: Binnenlandsdiaconaat
24 maart	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling collecte: Kinderen in de Knel
31 maart	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk m.m.v. <b>Project Koor, Ried-Schingen</b>	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Missionair
7 april	<b>Ried:</b> Walburgakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Zending
14 april	<b>Ried:</b> Walburgakerk	9.30 uur	Da. E. Rooseboom collecte: Jeugdwerk
19 april	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk <b>Goede Vrijdag:</b> Stiltedienst	<b>19.30 uur</b>	Ds. J.C. Dondorp
21 april	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk <b>Pasen</b>	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Kerk in Actie: Zending
28 april	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Kerkvoogdij
5 mei	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Kerk in Actie: Noodhulp
12 mei	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Drs. J.L. de Haan collecte: Jeugdwerk
19 mei	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Mevr. M. Gort-Terpstra collecte: Kerkvoogdij
26 mei	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk <b>H.A</b>	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Diaconaat
2 juni	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp
9 juni	<b>Ried:</b> Walburgakerk <b>Pinksteren</b>	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Pinksterzending
16 juni	<b>Ried:</b> Walburgakerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Kerkvoogdij
23 juni	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk of <b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. K. Visbeek collecte: Werelddiaconaat Fryske Tsjinst
30 juni	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk of <b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp
7 juli	<b>Schalsum.</b> Nikolaaskerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp collecte: Binnenlandsdiaconaat
14 juli	<b>Schalsum.</b> Nikolaaskerk	9.30 uur	Da. E. Rooseboom collecte: Kerkvoogdij
21 juli	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Mevr. M. Gort-Terpstra

**Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.**

Met de BOOM DES LEVENS wegend op zijn rug  
droeg de HERE Jezus Gode goede vrucht.  
Kyrië eleison, wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede ons bewaren zal.  
Kyrië eleison Kyrië eleison, wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,  
Maar de hemel draagt ons op de adem Gods.  
Kyrië eleison, wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij God loven, leven van het licht,  
onze val te boven in een evenwicht.  
Kyrië eleison, wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe  
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe  
Kyrië eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Met de BOOM DES LEVENS doodzwaar op zijn rug  
Droeg de HERE Jezus Gode goede vrucht.  
Kyrië eleison, wees met ons begaan  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Willem Barnard. Gezang 547/547a.



Een gedicht over de HEER Jezus, die het kruis heeft gedragen. Loodzwaar op zijn rug. Doodzwaar op de weg vanuit Jeruzalem naar de executieplaats Golgotha. Een moeilijk gedicht. Zeker. Want het geheim van lijden, kruis en dood is voor ons heel moeilijk te doorgronden. We kunnen er misschien iets van begrijpen, wanneer wij, het nog veel grotere mysterie van de opstanding op de eerste paasdag Mogen geloven.

In het gedicht heeft Willem Barnard aansluiting gezocht bij de oude legende van de boom des levens uit het paradijs. Die legende vertelt het wonderlijke verhaal dat de boom uit het paradijs nooit is vernietigd. Het hout is altijd bewaard gebleven. In de vorm van houten palen heeft het dienst gedaan in het Heilige der Heilige eerst, vanaf de tijd van Mozes en Aaron in de Tabernakel, en later, vanaf de tijd van koning Salomo in de tempel van Jeruzalem. Ook zou van het hout van de boom des levens de Ark des Verbonds zijn gemaakt. De heilige kist die altijd in het Heilige der Heilige stond. Nadat de tempel door de Babyloniërs verwoest was, en de Ark des Verbonds verloren was geraakt, zou het overgebleven heilige hout een eigen leven hebben geleid. Niemand gebruikte het en niemand gooidde het weg.



Uiteindelijk zou het in de vorm van kostbare houten balken in de timmermanswerkplaats van Jozef in Nazareth terecht zou zijn gekomen. Mooie legende. Opmerkelijk is het verhaal verder. In de maanden voorafgaande aan de geboorte van Jezus gebruikt Jozef een deel van het oude heilige hout om er een kinderbedje van te maken voor het kind dat geboren gaat worden. Het wordt de kribbe die wij kennen uit het kerstverhaal. Jezus zou dus in Bethlehem gelegd zijn in het hout van de boom des levens, de levensboom uit het paradijs. Eenmaal terug in Nazareth zou Jozef het grootste deel van het hout bewaard hebben in zijn timmermanswerkplaats. En juist deze door Jozef bewaarde balken zouden zijn gebruikt als kruishout voor de drie kruisen die op Golgotha hebben gestaan.



Nogmaals een mooie legende. Kribbe en kruis, beide gemaakt van het hout van de boom des levens. Zowel de kribbe als het kruis wijzen dan naar het paradijs. Naar God, die hemel en aarde geschapen heeft, naar Adam en Eva, de eerste mensen met wie lijden, schuld en dood in de wereld zijn gekomen. Maar bovenal verwijzen zij naar de beloften van God dat de Messias de dode boom des levens weer ten leven zal wekken. Het dode hout zal gaan leven.

Zowel aan het begin als aan het eind van het gedicht beschrijft Barnard de levensweg die Messias Jezus is gegaan. Vanaf de Kribbe naar het Kruis. Met de beloften van God, en de schulden van mensen loodzwaar/doodzwaar wegend op zijn rug. De lijdende Knecht des HEREN. De Messias is de weg gegaan door een wereld vol ellende. Door een wereld waarin mensen elkaar de dood in jagen. Maar juist door het dragen van de last van de Levensboom, draagt de HERE Jezus mensen weer ten leven; draagt Hij Gode goede vrucht.



De ons allen nog wel bekende evangelist Johannes de Heer, (1866-1961) dichtte in zijn bekende kerstlied: "Heerlijk klonk het lied der eng'len" ook over die oude kruishoutlegende:

"In een Kribbe lag Hij neder, weldra werd een Kruis zijn troon; ja om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.

Leer ons aan uw Kribbe buigen, leer ons knielen bij uw Kruis, leer ons in uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis." ( no. 70:3.4 Zangbundel JdH.)

Gedichten over de HEER Jezus, die het kruis heeft gedragen. Loodzwaar op zijn rug. Doodzwaar op zijn levensweg van Bethlehem naar Jeruzalem, van het paleis van Pontius Pilatus naar naar Golgotha. Een moeilijk gedicht. Zeker. Want het geheim van lijden, kruis en dood is voor ons heel moeilijk te doorgronden. Maar ook mooi is het gedicht want het beschrijft hoe juist door dit kruisdragen van de HERE Jezus, God ons mensen nabij is:

God ons zijn vrede geeft,

God voor ons de dood verjaagt

God ons in evenwicht brengt met onszelf

God ons door de diepten heen ten hemel draagt.

Dit gezang zal in de 40 dagen vóór Pasen, in de kerkdiensten, als thematisch gezang, elke week gezongen worden.



**Bijzondere kerkdienst.** Zondag 30 maart  
Dionysiuskerk Slappeterp. 9.30 uur.  
It sil heve. De resterende leden van het oude koor de  
"Walburgasjongers", aangevuld met enkele nieuwe  
enthousiaste zangers, gaan weer meewerken aan een  
kerkdienst. Zonder dirigent, maar met heel veel "sin en  
wille" zijn liederen ingestudeerd die op zondag 30  
maart gezongen kunnen worden.  
De zangers hebben er zin in, en hopen dat de  
luisteraars het ook mooi zullen vinden.



**Felicities aan Dr. Klaas Hoek.**

O zaterdag 23 februari j.l. is Klaas Hoek uit Boer, een van onze vaste organisten, na een heel intense en jarenlange studie, gepromoveerd tot doctor in de musicologie. Deze studie heeft hij gedaan aan de Universiteit van Leuven. De promotie-plechtigheid vond plaats in de Martinikerk van Franeker. Een groep professoren uit Leuven was daartoe afgereisd van Franeker, om eerst samen met veel genodigden te luisteren naar een concert waarin Klaas Hoek, al musicerend duidelijk maakte wat hij met in zijn proefschrift verdedigde. Na dit concert volgde de officiële verdediging van de dissertatie. De titel van het proefschrift luidt: "Vormgevend gebruik van klank en dynamiek" met als ondertiteling: "De uitvoering van Bachs Johannes Passion benaderd als een autonome esthetische verschijning". Een geweldig interessante studie over geweldig mooie muziek.  
Wij feliciteren Doctor Klaas Hoek, van harte met dit behaalde resultaat. Uiteraard ook onze felicitaties naar zijn vrouw, Marianne, en zijn kinderen die hem al die jaren gesteund hebben in zijn onderzoek en studie.



## **Twee gebeurtenissen hebben de laatste maanden centraal gestaan in en rond de kerk in Nederland.**

**Acties en reacties werden gevraagd van niet alleen de leiding van onze kerk, synodeleden en andere bestuurders, maar eigenlijk van alle leden van de kerk.**

### In de eerste plaats het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag.

Mede als gevolg van het stagnerende asielbeleid in Nederland waren er heel veel gezinnen met kinderen die hier geboren en getogen zijn in grote problemen gekomen. Gezinnen die soms al jaren lang een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gehad. dreigden Nederland uitgezet te worden met kinderen, die volledig Nederlands waren geworden. Teruggestuurd naar het land dat hun ouders eens ontvlucht waren. Jongeren, die alleen het Nederlands als taal kenden. De politiek in Den Haag worstelde al jarenlang met dit probleem. Intussen werden nog steeds hele gezinnen uitgezet ('s morgens vroeg van het bed gelicht, via een uitzetcentrum naar Schiphol gebracht, met een vliegtuig naar het land van de ouders, daar gedropt in een wereld waar ze de taal niet van spreken en de cultuur niet van kennen.) Om uitzetting te voorkomen vluchtte begin November 2018 een gezin naar de Petrakerk in Katwijk. (Geref.Vrijg.) Volgens de Nederlandse wet mag justitie geen kerkdiensten verstoren, de politie mag dus geen invallen doen om mensen te arresteren. In de Petrakerk werd een kerkdienst gestart zonder einde. Zolang de dienst duurde was uitzetting voorkomen en was dit gezin veilig. Alles was goed bedoeld. Maar een langdurig verblijf in de Petrakerk was geen succes. Het gebouw miste de noodzakelijke voorzieningen van douche, keuken, woonkamer etc. Bovendien de vrijgemaakte gemeente was wat klein voor de organisatie en uitwerking van zo'n kerkasiel.

De noodzakelijke vraag werd doorgespeeld naar de Protestantse Gemeente van Den Haag. En daardoor naar de hele Protestantse Kerk Nederland. Protestants Den Haag nam het kerkasiel over van Gereformeerd Vrijg. Katwijk. In het diepste geheim werd het gezin overgebracht naar de Bethelkapel in den Haag. Een kerkgebouw waarin een leegstaande kosterwoning was. Een gewone woning, met alles wat nodig was. Begin december werd de dienst in Den Haag overgenomen. 24 uur per dag non stop. Vrijwel al de predikanten van Den Haag bleken bereid een of meerdere uren de dienst te willen leiden. Later werden ook andere predikanten vanuit heel Nederland gevraagd enkele uren te komen preken. Niet alleen predikanten van de PKN maar van vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland, deden predikanten-priesters-voorgangers mee. Een hele inspirerende oecumene ontstond. Vrijwel alle richtingen in de kerk deden mee. Protestant-katholiek-gereformeerd-rechtzinnig-vrijzinnig-hoogliturgisch-laagliturgisch. De *hele* kerk was in de Bethelkapel aanwezig. Niet alleen uit Nederland kwamen de voorgangers. Nadat het kerkasiel in de Bethelkapel in het (wereld)nieuws was geweest, meldden zich predikanten en priesters uit België (vlaams én waals) Frankrijk, Duitsland en Engeland. Er is zelfs een afvaardiging geweest van een Mennonietengemeente uit de USA.

Was het wel goed, dat de kerk zich zo duidelijk met een politiek probleem bemoeide? Die vraag is heel veel gesteld. Een antwoord kwam van ds. de Reuver, de scriba van de Prot.Kerk. Hij zei: "Het gaat ons als kerk niet om politiek, maar het gaat ons om mensen." En "Het gaat om kinderen die bij ons veiligheid zoeken en vinden." "Hoelang zou de kerkdienst moeten duren? Net zolang totdat de regering veiligheid voor deze kinderen en hun ouders garandeert."





De kerkdienst heeft lang geduurd. Maandenlang is er dag en nacht non stop uit de bijbel gelezen, geprekeerd, gebeden, gezongen, avondmaal gevierd, gedichten gelezen, muziek gemaakt. Tot begin februari. Totdat het besluit bij de regering viel dat de regels van het kinderpardon zouden worden herzien en de kinderen die dit betrof niet uitgezet zouden worden. Het politieke gesprek heeft lang geduurd. En Het kerkelijke gebed heeft ook zo lang geduurd. Op 10 februari is de kerkdienst van de Petrakerk-Bethelkapel, die begon begin November, besloten met een dankdienst in de Grote Kerk van Den Haag. Eindelijk mocht er Amen gezegd worden, en gingen de mensen met Gods zegen naar huis.



Vanuit onze gemeente Ried-Skingen hebben wij op 29 december van 10.00 tot 12.00 de dienst gedaan in de Bethelkapel. Een heel bijzondere ervaring. Klaas Hoek was meegegaan en begeleidde ons zingen op het harmonium, mijn zoon Tim speelde gitaar en leerde ons Taize liederen, Onny Fokkema las een gedicht van Fedde Schurer (in het fries) en samen met mijn vrouw Annemarie las zij uit de bijbel. Er waren niet zo veel kerkgangers, het wisselde wat. Op zaterdagmorgen was de kerk nooit vol. Het was heel goed en inspirerend. Het doel van dit lange gebed was voor mij heel duidelijk. Veiligheid en recht voor kinderen en hun ouders. Mede hierdoor beleefde ik de schriftlezingen van deze dag als uiterst actueel. Ook de inhoud van de liederen bepaalden dit. Het harmoniumspel van Klaas Hoek tekende alles. Zelden zoiets indringends meegemaakt. Heel toepasselijk waren de woorden van Fedde Schurer die Onny voorlas: "Ik spylje alle finz'nen foar; it âlde frijheitsliet; ik spielje foar de tichthúsdoar; salang 't dy iepen giet."

Er is heel lang en door heel veel mensen dag en nacht gebeden. De deur is open gegaan.

## In de tweede plaats: de Nashville-verklaring. Over homoseksualiteit en genderisme.

Om te beginnen een reactie op deze verklaring van dr. De Reuver, scriba Prot. Kerk Ned.:

*"Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat mensen met een homofiele geaardheid, van harte welkom zijn in de Protestantse Kerk van Nederland."*

**1. Afschuw.** Vanuit Amerika komt een theologische verklaring overwaaien over de vraag hoe christenen zouden moeten omgaan met de vragen van homoseksualiteit en genderisme. Een stevige verklaring, in een bijna middeleeuwse context, onderverdeeld in 14 hoofdstukken vol met Bijbelteksten. Deze verklaring was afkomstig uit de hoek van fundamentalistische christenen, met name uit zuidelijke staten van Amerika. (Fundamentalisten gaan uit van een absoluut letterlijke uitleg van de bijbel. Geen twijfels. Geen symbooltaal. Geen verdere uitleg.)

In deze verklaring wordt homoseksualiteit gezien als zondig en verkeerd. In theorie mag men homofiel zijn maar elke homoseksuele praktijk is absoluut uit den boze. Transgenderisme, het veranderen van geslacht van man naar vrouw en van vrouw naar man is nog slechter. Dit alles 14 hoofdstukken lang. Vanuit een ivoren fundamentalistische toren worden de zwaarste beoordelingen en veroordelingen uitgesproken over homofiele mensen en anderen. Afschuwelijk.

Het ergste is wel, dat in deze verklaring mensen, homofiel en transgender, worden weggezet als slecht en zondig, schuldig en verkeerd. Heel concreet, mensen waarvan wij weten dat zij het soms heel moeilijk hebben worden geoordeeld en veroordeeld en de nodige trappen na krijgen. En dat alles in een vroom sausje doorspekt met Bijbelteksten. Afschuwelijk.

**2. Verbazing.** Veel mensen, christenen en niet christenen, lezen het en maken er zich druk om. De vertaling kwam tot stand in de uiterste rechter hoek van de Nederlandse kerk. Om clichés te gebruiken, de zware hoek, de zwarte kousen kerken. Maar dan wel de zwaarste zware hoeken en de zwartste zwarte kousen kerken. Het heeft mij verbaasd dat de vertalers naar het Nederlands, beweren dat dit de

visie, de leer is van DE Protestanten. Dat eigenlijk alle predikanten van Nederland hiermee zouden instemmen. Daarnaast verbaas ik mij erover dat enkele kerkelijke en heel veel onkerkelijke mensen denken dat dat zo ook is. Alsof er nooit iets gezegd is in de kerk over acceptatie van homofilie en heterofilie over en weer. Alsof homofielen nog steeds uit de kerken verwijderd zouden worden. Alsof het christelijke geloof en homofilie niet samengaan. Maar wat mij het allermeeeste verbaast is dat deze vreemde Amerikaanse verklaring zoveel aandacht heeft gekregen, zoveel bestudeerd is, zo vaak in het nieuws is geweest. Alsof het het ware evangelie zou zijn. Als ergerlijk heb ik de vele suggesties ervaren in het nieuws, dat deze Nashville Verklaring de officiële zienswijze zou zijn van alle protestanten in Nederland. Verbazing en ergernis.



**3. Blijdschap.** Aan ds. de Reuver, de scriba van onze protestantse kerk (PKN) werd als eerste een reactie gevraagd op deze Nashville verklaring. Hij stelde dat iedereen, homofiel, heterofiel of niet, altijd van harte welkom zijn in onze kerk. En zeker in de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Daar ben ik blij om. Want ik weet dat dat ook zo is. In de PKN wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen heterofiele en homofiele mensen. Iedereen is van harte welkom en mag op ondersteuning en begrip rekenen, hoe zijn of haar seksuele geaardheid ook is. Ik was blij met deze reactie van de Scriba van onze kerk. (In zijn

reactie wees ds. de Reuver er trouwens ook op, dat hij de officiële lijn van de PKN benoemde. Want er zullen zeker wel een paar predikanten en PKN leden zijn die niet achter dit officiële denken van de PKN staan.) Voor alsnog heeft een overgrote meerderheid van PKN predikanten zich met afschuw en verbazing gedistantieerd van de Nashville Verklaring. Ook hier ben ik blij om.

**4. Dankbaarheid.** Graag wil ik een positieve draai geven aan dit afschuwelijke verhaal. Niet alleen de Scriba van onze kerk. Ds. de Reuver, gaf een heldere en duidelijke reactie waarin de woorden van welkom en acceptatie van homofiele mensen centraal stonden, ook door heel veel andere predikanten zijn woorden van gelijke strekking gesproken. Blij en dankbaar dus. Gemeenten die over een regenboogvlag beschikten staken die uit de toren of hingen hem op bij de ingang. Dankbaar signaal: iedereen is welkom. Dankbaar dus omdat door dit alles duidelijk kan worden dat binnen de Protestantse Kerk mensen de nek uitsteken om aan iedereen duidelijk te maken dat mensen met een homofiele geaardheid volledig geaccepteerd moeten worden en mogen rekenen op begrip, hulp en/of steun. Dankbaar dus dat dit alles voor iedereen helder en duidelijk mag zijn. Dankbaar dus dat we weer *opnieuw* duidelijk mogen maken waar wij voor staan. *Iedereen welkom dus.*

## Pastoralia

Zoals altijd, ook nu zijn er zorgen voor sommigen in onze gemeente. Er zijn mensen ernstig ziek en er zijn mensen in de laatste maanden overleden. Er zijn mensen die verdriet hebben en mensen die heel eenzaam zijn. God ziet om naar mensen, wij mensen mogen omzien naar elkaar.

Zoals altijd zijn er ook vrolijke dingen te noemen. Er zijn mensen weer beter geworden na een periode van ziek zijn. Sommigen hebben mooie dingen mogen beleven, al dan niet dichtbij thuis, dan wel ver weg in vakanties. Wij moeten bidden en wij mogen danken voor al wat wij in ons leven meemaken. Vragen en antwoorden. In contact met God krijgt een leven een ander perspectief.

In een direct contact van mens tot God en van mens tot mens komt steeds als antwoord: het is goed, je mag er zijn; God is met je. Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Gemeenteavond

Op donderdag 21 maart a.s. vanaf half zes is er weer de jaarlijkse gemeenteavond in de kerk van Dongjum. Wij vieren ook deze gemeenteavond met een gezamenlijke maaltijd in een gezellig ingerichte kerk. U wordt van harte uitgenodigd om te komen eten en om mee te praten en denken over het wel en wee van onze gemeente.

Als 1<sup>o</sup> onderwerp staat zeker op het programma een verslag van de benoemingscommissie die bezig is met de zoektocht naar een emeritus-predikant of kerkelijke werker die ds. Dondorp kan opvolgen. Het 2<sup>o</sup> onderwerp zal zijn de geschiedenis van de vroegere Rechtzinnige Evangelisatie Vereniging "Uw koninkrijk kome" van Dongjum.

Deze vereniging beschikte over een eigen kerkgebouw in Dongjum, Tzummarummerweg 8. Dit kerkje is inmiddels een woonhuis. De gemeente van "het Lokaal" is in de 60 er jaren van de vorige eeuw herenigd met de hervormde gemeente van Dongjum. Als herinnering aan deze "andere gemeente van Dongjum", ligt de oude kanselbijbel van "Uw Koninkrijk kome" nu op de preekstoel van de Donatuskerk, en gebruiken wij soms het avondmaalstel, (broodschalen, bekers, schenkan en kandelaren) dat ons door hen is nagelaten. Jan Olthof heeft de geschiedenis van de vereniging beschreven en zal ons daarvan een en ander vertellen.

**Donderdag avond 21 maart. Vanaf half 6. Kerk van Dongjum. Graag even melden wanneer u denkt mee te eten.**



### **Toneelmiddag Slappeterp: " In frjemde fûgel "**



We hebben weer erg genoten van het toneel, de gezelligheid en de verloting. De collecte heeft € 285,- opgebracht voor de voedselbank

# U zij de glorie, opgestane Heer



U zij de glorie,  
opgestane Heer!

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!