

April 2020—2

Email: [pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl)

[pkn.ried-skingen.nl](http://pkn.ried-skingen.nl)

# Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

## INLEIDING

U ontvangt van ons de tweede nieuwsbrief in deze 'coronatijd'. Het zal voorlopig een belangrijk communicatiemiddel zijn. Zo blijven we toch een beetje met elkaar verbonden en blijft u op de hoogte van relevante zaken.

## VAN DE PASTOR

Inmiddels zijn er dik vier weken verstreken sinds ons sociale leven aan banden is gelegd in verband met het coronavirus. Voor mijn gevoel lijkt het al veel langer te duren. De 40-dagentijd moest plotseling stil gelegd worden en de Stille Week en Pasen hebben we apart moeten vieren. Ik hoop dat u naar omstandigheden toch mooie Paasdagen heeft gehad en ik wens u toe dat het licht van Pasen met u mee mag gaan op uw levensweg.

Ik hoor van mensen dat ze de verbondenheid missen nu we zondags niet meer bij elkaar komen. Ook ik ervaar dat gemis. Ik begon net wat mensen bij naam te leren kennen en plotseling is dat tot een halt geroepen. Tevens voel ik echter ook een enorme, warme saamhorigheid in onze gemeente. Mensen bellen, appen of mailen elkaar, brengen iets lekkers langs, sturen een kaartje, enzovoorts. We missen iets, maar proberen direct dat gemis op een andere manier in te vullen. Hartverwarmend!

Daarom wil ik u en jullie (ook namens Gerard en de kinderen) hartelijk bedanken voor de lieve attenties die wij mochten ontvangen.

Hoe we de komende weken ons (kerkelijk) leven moeten invullen hangt af van wat de overheid op 21 april gaat besluiten. We moeten nog maar even afwachten.

We leven nu in de 50-dagentijd. De tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het licht van Pasen moet verder verspreid worden. Op het Pinksterfeest zal de Geest van de opgestane Heer iedereen vervullen. God wil ons hart vervullen met zijn liefde en in ons hart wonen. Laten we daar naar toeleven en in de tussentijd het licht van Pasen met ons meedragen en uitdragen naar iedereen die hier naar verlangt.

### **Volgen**

*Het is niet enkel wachten en stil hopen,  
het is ook volgen, dat wil zeggen: lopen  
de weg op, ook al is er tegenwind.  
't Is zoeken of je soms een teken vindt.*

*'t Is werken met je hart en met je handen  
want wie het licht heeft, moet het laten branden  
en God werkt immers door mensen heen!  
Soms denk ik, maar waar is dan iedereen?*

*Er zou een mensenmassa moeten stromen  
dwars door de wereld, 'k wil ze tegenkomen,  
ik zou die nieuwe toekomst willen zien  
of ben ik zelf nog niet op weg misschien? (Joke Verweerd)*



Ali Stork

## MEDEDELINGEN

### Kerkdiensten

De komende tijd zullen de reguliere kerkdiensten nog niet doorgaan. Wel zijn er op zondag speciale diensten via de tv. Let op NPO2, Omrôp Fryslân (vanuit de Martinikerk in Franeker) en Radio Eenhoorn. Giften kunt u overmaken op NL89ABNA0457457 t.n.v Kerk in Actie.

### Uitvaarten

Het Coronavirus heeft ook invloed op hoe we vorm geven aan een uitvaart. We houden ons hierbij aan de regels die door de landelijke kerk en de overheid zijn geadviseerd. We overleggen telefonisch met de familie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er op een later tijdstip een herdenkingsviering zal zijn. Dit doen we om elkaar te beschermen.

## OMZIEN NAAR ELKAAR

Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden, vervalt het bezoekwerk. We komen niet bij mensen thuis. Wel proberen we telefonisch of via de mail contacten te onderhouden. Bij dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317; mail: [alistork@zonnet.nl](mailto:alistork@zonnet.nl) Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers staan achterop het kerkblad.

Bovenstaande vraagt van u ook wat meer initiatief, omdat in de wandelgangen ons nu niet veel meer ter ore komt. Dus, neem gerust contact met iemand van ons op.



## ALGEMENE ZAKEN

### Klokluiden

De woensdagen in de maand april zullen de klokken van onze kerken luiden van 19.00 u. tot 19.15 u. Daarmee sluiten we aan bij een landelijke actie die 'klokken van troost en hoop' wordt genoemd. Hiermee kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Nu de kerken gesloten zijn laten we zo toch een geluid laten horen, een signaal van verbondenheid.

### Open Kerk in Slappeterp

Het was een mooie zonnige dag op zaterdag 11 april. De kerk van Slappeterp was tussen 14.00 u. en 17.00 u. open voor iedereen die graag even in de kerk tot rust wilde komen. Er was de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf. Een aantal mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. Fijn om te zien dat in deze behoefte wordt voorzien. Wie weet komt er een vervolg.



### Tot Slot

Paulus schrijft in Romeinen 8:25 (BGT): *...Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.'*

Wij wensen u de komende tijd heel veel sterkte en we hopen dat het ons niet aan uithoudingsvermogen zal ontbreken.