

Juni 2020—5

Email:pkn@ried-skingen.nl

pkn.ried-skingen.nl

Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is er verder na de laatste nieuwsbrief niet veel nieuws te vertellen. De stappen zijn door de overheid gezet en we kunnen ze lezen in de verschillende dag- en weekbladen.

Wat de kerkdiensten betreft, gaan we er nog steeds van uit dat we 5 juli onze eerste dienst kunnen houden. Een nadeel is wel dat we dan volgens het protocol van de landelijke kerk niet mogen zingen. Een heel gemis, maar dat moet ons er niet van weerhouden om samen te komen. Het is toch weer mooi dat we samen een dienst kunnen vieren, ook al zijn er beperkingen. We zetten zo toch weer kleine stapjes vooruit. En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. We hadden gehoopt dat we, als we onze eerste kerkdienst weer zouden houden, er dan een uitbundige dienst van zouden kunnen maken, maar dat is niet meer een reële gedachte. Kleine stappen moeten we zetten, voor ieders welzijn.

VAN DE PASTOR

Allereerst hoop ik van harte dat u een fijne Hemelvaartsdag en goede Pinksterdagen hebt gehad. Hemelvaart en Pinksteren zijn de minst bekende christelijke feestdagen, vooral voor de jongere generatie. Maar ze zijn onlosmakelijk verbonden met de andere christelijke feestdagen. Het leven mét Jezus, dat met Kerst begon, gaat nog steeds verder. Op het Pinksterfeest vervuld God ons met zijn Geest om zijn woorden en daden uit te dragen in de wereld om ons heen. En dat gaat generaties door. Ook vandaag de dag.

Ali Stork

Pinksteren

*De adem van God
Je kunt het niet missen.
Het maakt je hart vurig
en bruikbaar voor Hem.*

*Het brengt je tot leven.
Het dompelt je onder
en als je doordrenkt bent
dan jubelt je stem.*

*De adem van God
een krachtbron,
een sterkte
een groot heilig vuur
ontwaakt diep in jou.*

*De adem van God
in het diepst van jouw wezen
Zijn Geest in jouw hart
de warmte, het vuur
bescherming rondom*

*Hij wil het jou geven
een geestelijk leven
met eeuwigheidsduur.*



Kerkdiensten

Zoals de overheid heeft aangegeven zouden we op 5 juli onze eerste kerkdienst weer kunnen houden. We zijn druk bezig om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven binnen de regels die de landelijke kerk ons heeft aangereikt. We hopen van harte dat we tegen die tijd u weer kunnen uitnodigen om samen te komen en te vieren dat God bij ons is en ons nooit in de steek laat.

In de maand juni kunt u via Omrop Fryslân de diensten nog volgen vanuit de Martinikerk in Franeker. Ook kunt u nog andere diensten volgen op televisie en op Radio Eenhoorn.

Van de diakonie

Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt al snel in financiële problemen. Veel mensen schamen zich zo daar zo voor, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Waadhoeke op zoek. Geldzorgen veroorzaken veel stress. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Iedereen met (dreigende) financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is.

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.uitdeschulden.nu of bel (06) 282 321 90. De coördinator Adriaan Stap neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee hoe je kunt rondkomen van een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. Wie al wel betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Uitvaarten

Wat uitvaarten betreft, blijven de maatregelen nog hetzelfde. We overleggen zoveel mogelijk telefonisch met de familie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er eventueel op een later tijdstip een herdenkingsviering zal zijn. Alleen op verzoek van de familie komen we langs.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel nog steeds geldig zijn en omdat we in onze gemeente te maken hebben met een risicogroep, vervalt nog steeds het bezoekwerk. We komen niet bij mensen thuis, maar proberen telefonisch of via de mail contacten te onderhouden. Alleen op uw eigen verzoek zijn wij bereid langs te komen. Bij dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317; mail: alistork@zonnet.nl

Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers staan in het kerkblad.

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u gerust contact met iemand van ons opnemen.

Naar aanleiding van onze oproep die de vorige keer op de nieuwsbrief stond, zijn er veel gemeenteleden die hieraan gehoor hebben gegeven. Wij willen dan ook alle gevers hartelijk danken voor hun bijdrage. We kunnen nu gelukkig helpen, daar waar nodig is. Onze oproep blijft nog steeds geldig zolang we geen kerkdiensten houden. Daarom willen wij u alsnog vragen onze 'collectezak' te blijven vullen. U kunt dat weer doen door te geven aan:

Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen

NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte



Open Kerk in Slappeterp op zaterdag 13 juni

Op zaterdag 13 juni zullen we de kerk van Slappeterp nog één keer openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en tot rust te komen. Ook is er dan de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf. De kerk is open van 14.00 u. tot 17.00 u.

Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagina's van de dorpen en via Instagram.



De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.