

Februari 2021

Email: info@ried-skingen.nl

pkn.ried-skingen.nl

# Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

## INLEIDING

Er zijn al weer twee weken om. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Hier weer wat informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

## VAN DE PASTOR

Laatst las ik het boek van Rutger Bregman, 'De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens.' Hij pleit in zijn boek voor een andere zienswijze op de mensheid. Al eeuwen lang geloven we dat de mens geneigd is tot alle kwaad, maar... zegt Bregman, ...wat als we kijken naar de mens die in wezen goed is? Hij beweert hiermee niet dat de mens in wezen goed is, maar pleit er voor dat wij eens zouden moeten *kijken* naar de mens als een goed wezen en hem als zodanig zouden moeten benaderen. Kortom: dat we eens uit moeten gaan van de goedaardigheid van mensen.

Hij haalt in zijn boek daarbij onder andere de woorden aan die Jezus in de Bergrede zegt: '...Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren...'

Zonder vertrouwen in anderen zal het zeker in onze samenleving niet goed gaan.

Vanuit de sociale wetenschap beweert Bregman: 'Contact leidt tot vertrouwen, meer saamhorigheid en meer hulp over en weer. Het helpt om de wereld te zien door de ogen van een ander...'

Hoe verhoudt dit boek zich tot de huidige rellen en tot ander geweld in de wereld, vroeger en nu? Bregman zegt: '...als je hard genoeg aan mensen trekt, als je hen bewerkt en boetseert, verleidt en manipuleert, dan zijn velen van ons tot kwaad in staat...'

Maar de andere kant is er ook: '... als je mensen liefde en vertrouwen geeft, dan zijn ze tot goed in staat...' Het is maar net hoe je mensen benadert. Hier ligt voor mij een opdracht voor de kerk. Ruimte scheppen voor vertrouwen, op zoek gaan naar verbinding, naar saamhorigheid, in gesprek gaan met de ander, om zo het goede in mensen naar boven te halen.

Natuurlijk valt er veel meer over dit boek te zeggen, maar wat Bregman voor ogen heeft, vind ik zeker de moeite waard. Het boek inspireert mij om me te blijven inzetten voor een betere wereld. Ondanks de rellen en het geweld in de wereld moeten wij als kerk laten zien dat het kwade alleen te overwinnen is door het goede. Vanuit het geloof is dat de enige optie die we hebben om te komen tot een betere wereld. Een wereld zoals God het heeft bedoeld.

Ali Stork



## Doopdienst 14 februari 2021

Gert-Jan Terpstra en Marijke Dijkstra uit Slappeterp hebben voor hun dochttertje Iris de doop aangevraagd. Na veel wikken en wegen over wanneer die doopdienst plaats moet vinden: in de coronatijd of er nà, is besloten om de doopdienst te houden op zondag 14 februari a.s. om 09.30 u. in de kerk van Ried. Dit om reden dat we niet weten wanneer we weer een 'gewone' kerkdienst kunnen houden. Gert-Jan en Marijke hadden graag Iris willen laten dopen met de gemeente om hen heen, maar willen in deze onzekere tijd niet zo lang wachten.

Ali Stork gaat voor in deze dienst. Een dienst waar dus alleen de familie bij aanwezig zal zijn. Ds. J. Lindeboom van Minnertsga zal de doop bedienen, omdat Ali daar niet toe bevoegd is.

## Kerkdiensten

Tot en met 14 februari a.s. gaan de kerkdiensten niet door.

### Uitvaarten

Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. We houden ons hierbij aan de regels die door de landelijke kerk en de overheid zijn geadviseerd.

### OMZIEN NAAR ELKAAR

Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden, wordt het bezoekwerk summier gedaan. In overleg met betrokkene wordt afgesproken of een huisbezoek noodzakelijk en veilig is. We proberen ook telefonisch of via de mail contacten te onderhouden. Bij dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317; mail: [alistork67@gmail.com](mailto:alistork67@gmail.com)

Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers staan achterop het kerkblad. Schroom niet, maar neem contact op als u even een luisterend oor nodig hebt!

### ACTIVITEITEN: Regionale gesprekskring

We hadden onze gesprekskring van 14 januari verschoven naar 21 januari in de hoop dat we dan weer bij elkaar zouden komen. Maar helaas was dat niet mogelijk.

We geven de moed niet op! We hopen dat we donderdag 11 februari weer bij elkaar kunnen komen, om 14.00 u. in de Molewjuk te Bitgummole.

### Televisiediensten

Elke zondag worden er diensten via de tv worden uitgezonden, op NPO2 en Omroep Fryslân. Ook kunt u op Radio Eenhoorn een dienst beluisteren die georganiseerd is door een kerkelijke gemeente uit onze omgeving. Deze diensten worden opgenomen in de studio.

### Van de diakonie

Omzien naar elkaar, dat is waar de diaconie voor staat. Soms is dat alleen mogelijk via het geven van een gift. Zo heeft onze diaconie een heel aantal doelen, zowel landelijk als wereldwijd die wij financieel steunen. Gelukkig krijgt de diaconie deze coronatijd veel giften binnen. Daarvoor willen wij u hartelijk danken. Wij willen u vragen aan ons te blijven denken en uw gift te storten op onze bankrekening:

**Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen**

**NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte**

### Open Kerk in Ried op 20 februari a.s.

In de 40-dagentijd, die begint op 17 februari, willen we weer een aantal keren Open Kerk houden. Juist in deze tijd kan het zijn dat er mensen zijn die de behoefte hebben om even stil te zijn in de kerk. Daarom houden we op zaterdag 20 februari onze eerste Open Kerk in de kerk van Ried. U kunt dan plaats nemen in de kerk om even stil te zijn. Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf.

Wel vragen wij u om de hygiënevoorschriften na te volgen. Deze hangen in de hal van de kerk. Bent u verkouden, blijf dan thuis. De kerk is open van 14.00 u. tot 17.00 u.

Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagina's van de dorpen en via instagram. De andere Open Kerk-dagen hebben we gepland op zaterdag 13 maart en 3 april (Stille Zaterdag).

### Tot Slot

Wij wensen u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.