

APRIL 2021

Email: [pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl)

[pkn.ried-skingen.nl](http://pkn.ried-skingen.nl)

# Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

## INLEIDING

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van onze gemeente. Zolang er nog geen kerkdiensten zullen worden gehouden, houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief.

## VAN DE PASTOR

Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt de zon volop. Het is prachtig lenteweer.

's Ochtends, bij het wakker worden, fluiten de vogels. De bloemen bloeien en aan de bomen zitten knoppen. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik een zonne-aanbidder ben. Wat vind ik het heerlijk om in het licht van de zon mij te verwarmen. 's Winters zit ik, als het buiten te koud is, met prachtig zonnig weer achter het glas van de schuifpui mij te verwarmen aan de zon. Bij prachtig lente- en zomerweer zit ik al gauw buiten. Ik hou van de zon, van het licht dat zij uitstraalt en van de warmte die zij geeft.

Zou het kunnen, dat juist daarom bijbelteksten mij aanspreken die gaan over zon, licht en warmte? Bijvoorbeeld het bijbelverhaal van Jakob die worstelt met een onbekende man, dat eindigt met: ...'

En de zon ging over hem op,...' (Gen. 32:31 NBG). Een prachtige tekst vind ik het. Ook Johannes spreekt over God als licht en als wij in het licht onze weg gaan, vormen wij een gemeenschap met elkaar...(1 Joh. 1:1). En zo kan ik nog wel veel meer bijbelteksten noemen. De bijbel staat er vol van. Ook het lied 'Ik wandel in het licht met Jezus', kwam bij mij boven waarvan de tekst als volgt



*Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij,  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.  
Welk een liefdevolle vriend is Hij*

Refrein:

*Ik wandel in het licht met Jezus,  
en ik luister naar Zijn dierb're stem,  
en niets kan mij van Jezus scheiden,  
sinds ik wandel in het licht met Hem.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij over won.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verzezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid*

In het Friesch Dagblad van zaterdag 3 april las ik een interview met Maarten Das. Dichter van het lied 1007 uit het nieuwe liedboek dat gaat over de zeven werken van barmhartigheid. Over zijn gedichten zegt Maarten Das:

*'Het moet echt zijn, eerlijk, open, het moet licht doorlaten. Dat vind ik heel bijbels. Denk aan de verheerlijking op de berg. Hoe Jezus licht uitstraalt. Dat licht is voor mij het beeld van transparantie, van genade. Ik geloof dat je tot dat licht geroepen bent, het licht dat de gebrokenheid overstraalt. Licht is ook het beeld van de verrijzenis. Met de opstanding breekt het licht door.'*

*'Het geloof geeft hoop, kleur, licht en diepte. Het gaat door mijn hele leven heen. In hoe ik probeer te leven, in mijn gesprekken met anderen...'*

Toen ik deze woorden las, voelde ik me heel erg verwant met Maarten Das. Het geloof geeft mij licht en warmte net als de zon. Maar ook weet ik dat de zon niet altijd voor iedereen schijnt. In tijden van groot verdriet, in tijden van grote zorg. Niet iedereen kan dan het licht en de warmte van de zon voelen. En juist in die tijden van duisternis moeten wij, ieder persoonlijk én samen als gemeente, in al onze bescheidenheid *'in het licht onze weg gaan'*, moeten wij proberen Gods licht uit te stralen, moeten wij de hoop levend houden dat het na de duisternis weer licht zal worden. Hoe onwaarschijnlijk dit ook voor veel mensen klinkt. Vooral in deze coronatijd. *'Wij zijn tot dat licht geroepen, het licht dat de gebrokenheid overstraalt.'*

Maarten Das sluit zijn lied af met de woorden waarmee ik ook dit stukje wil afsluiten:

*'Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,  
met twee lege handen een koningskind zijn.'*

Ali Stork

## Kerkdiensten

Tot nader aankondiging zijn er geen kerkdiensten in de kerk van Ried. Na elke persconferentie hopen: mogen we? We moeten echter nog geduld hebben.

Elke zondag worden er diensten via de tv uitgezonden, op NPO2 en Omrôp Fryslân. Ook kunt u op Radio Eenhoorn een dienst beluisteren die georganiseerd is door een kerkelijke gemeente uit onze omgeving. Deze diensten worden opgenomen in de studio.

## GEDICHT

*Hopen is toch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.*

*Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.*

- Henri Nouwen



## OMZIEN NAAR ELKAAR

We blijven omzien naar elkaar. We proberen zo veel mogelijk telefonisch of via de mail contact met elkaar te houden. En daar waar nodig is brengen we een bezoekje. Dit gebeurt altijd in overleg. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u zelf ook altijd contact opnemen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317; mail: [alistork67@gmail.com](mailto:alistork67@gmail.com)

Ook mag u met iemand van de kerkenraad contact zoeken. Hun telefoonnummers staan in het kerkblad. Aarzel niet, maar neem contact op als u even een luisterend oor nodig hebt!

## GEMEENTELEDEN OM ÚTENS

Mevr. Nel Tholen woont in Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14-A, 9051 AH Stiens.

Dank voor uw giften aan de diaconie!

**Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen**

**NL70 RABO 0320 4617 69**

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.