

APRIL 2021

Email: pkn@ried-skingen.nl

pkn.ried-skingen.nl

Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

INLEIDING

Het feest van Pasen ligt achter ons. Vóór ons het feest van Pinksteren. Weer gaan we op weg van feest naar feest in een tijd waarin we geen (groot) feest kunnen vieren. We hebben allemaal het afgelopen jaar onze verjaardag in kleine kring gevierd. Een aantal echtparen hadden een huwelijksjubileum. Ook die moest klein gevierd worden.

We merken nu heel sterk dat een feest vooral te maken heeft met: samen-zijn, met het samen delen van elkaars geluk, het samen genieten van een hapje en een drankje, het samen plezier maken. We houden ons vast aan de hoop dat we in de toekomst weer volop samen feest kunnen vieren.

VAN DE PASTOR

Lezen: Lucas 24:13-31a

Twee van Jezus' leerlingen zijn op weg naar het dorpje Emmaüs. Ze hebben net van de vrouwen gehoord dat het graf van Jezus leeg is en dat twee mannen in witte kleren hen verteld hebben dat Jezus is opgestaan uit de dood. Onderweg praten ze over wat er gebeurd is. Over de vrouwen met hun kletspraat, over Jezus' dood, over de politieke spelletjes die gespeeld worden, over de wreedheid van mensen, over het grote verdriet dat hen is overkomen, over de vragen waarmee ze zijn achtergebleven, over.....? Onderwerpen die ook wij herkennen in ons leven.

En dan komt er een persoon zomaar met hen meelopen. Ze weten niet wie hij is. En Jezus' eerste reactie is een vraag: *Waar praten jullie over?* Een belangstellende vraag. Wat houdt deze mannen zo bezig? Jezus heeft oprechte belangstelling en geeft hiermee de opening naar het welzijn van de mannen: ze zijn somber, verdrietig, in verwarring en ze hebben de hoop verloren. *Hoop verloren, al verloren*, zegt een bekend spreekwoord. En Jezus ziet dat. *'Waarom geloven jullie niet?'* En vervolgens verkondigt Hij hen het evangelie in woord en daad, zonder het antwoord van de mannen af te wachten. Hij vertelt hen over wat er geschreven staat in de boeken van Mozes en de Profeten. Daarmee wekt Hij de belangstelling van de leerlingen en ze vragen Hem te blijven eten. Als Jezus het brood neemt, het zegengebed uitspreekt, vervolgens het brood breekt en het hen geeft, vallen hen de schellen van de ogen. Dit kan niet anders dan Jezus zijn, de Opgestane. Als Jezus de daad bij het woord voegt, wordt Hij herkenbaar voor de leerlingen en geeft Hij hen weer hoop. Zo wordt Jezus herkenbaar door de daad bij het woord te voegen. En dat geeft hoop voor de toekomst. Hier wordt duidelijk wat ons te doen staat.

Ali Stork

UIT DE GEMEENTE

'Wat een glimlach vermag'

Hij kost niets maar brengt veel teweeg.
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms voor altijd.
Toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen.

En als ik te moe mocht zijn je
een glimlach te schenken
wil je er alsjeblieft
een van jou achterlaten.

Want niemand heeft een glimlach zo nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.

MEDEDELINGEN

Overlijden

Op 31 maart j.l. is overleden mevr. Jeltje (Jelly) Oosterbaan-Wassenaar op de leeftijd van 89 jaar. De laatste tijd woonde ze in de Jetting (De Batting) in Harlingen, voorheen in Saxenoord te Franeker. Het afscheid vond plaats op woensdag 7 april 2021 in besloten kring. Wij wensen de familie Wassenaar, de familie Oosterbaan en allen die haar zullen missen sterkte en de nabijheid van God en mensen toe.

Kerkdiensten

Tot nader aankondiging zijn er geen kerkdiensten in de kerk van Ried.

Elke zondag worden er diensten via de tv uitgezonden, op NPO2 en Omrôp Fryslân. Ook kunt u op Radio Eenhoorn een dienst beluisteren die georganiseerd is door een kerkelijke gemeente uit onze omgeving. Deze diensten worden opgenomen in de studio.

OMZIEN NAAR ELKAAR

We blijven omzien naar elkaar. We proberen zo veel mogelijk telefonisch of via de mail contact met elkaar te houden. En daar waar nodig is brengen we een bezoekje. Dit gebeurt altijd in overleg. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u zelf ook altijd contact opnemen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317; mail: alistork67@gmail.com

Ook mag u met iemand van de kerkenraad contact zoeken. Hun telefoonnummers staan in het kerkblad. Aarzel niet, maar neem contact op als u even een luisterend oor nodig hebt!

GEMEENTELEDEN OM ÚTENS

Mevr. Nel Tholen woont in Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14-A, 9051 AH Stiens.

FRYSLAN FOAR RWANDA

Veel Friese gemeenten zetten zich dit jaar in voor christenen in Rwanda. Een land groen als Fryslân en acht maal groter. Zeventig procent van de bevolking is jonger dan 30 jaar. De mensen werken keihard om te leren van het verleden en vooruit te komen.

Kerk in Actie ondersteunt daar projecten en financiert dat o.a. door de verkoop van zakjes bloemenzaad. De diaconie van onze gemeente ondersteunt dit van harte, vandaar dat u bij deze nieuwsbrief een zakje bloemenzaad aantreft. Als u dit project ook wil steunen:

Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen

NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. Rwanda



Open Kerk dagen in Ried

In de 40-dagentijd hebben we op drie zaterdagen de kerk van Ried opengesteld voor mensen die in de stilte tot rust wilden komen en een kaarsje wilden aansteken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf. Deze middagen werden afwisselend bezocht door geen tot een redelijk aantal mensen. *'Wat moai dat dizze gelegenheid d'r is'*, zei een bezoeker. Daar houden we ons als kerk aan vast, want het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.



Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.