

November 2021

Email:pkn@ried-skingen.nl

pkn.ried-skingen.nl

Kerk Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

Ontsteek een lichtje

Zaterdag 20 november 14.00–17.00 uur

Kerk van Ried

Op de zaterdag vóór eeuwigheidszondag bieden we u de gelegenheid om een kaars aan te steken ter gedachtenis aan iemand die u, dit jaar of langer geleden, ontvallen is.

U bent van harte welkom.



In de dienst van **zondag 21 november** om 9.30 uur in Ried ontsteken we 8 kaarsen.

Ter gedachtenis aan hen die dit jaar in de 8 dorpen van onze gemeente overleden zijn.

Ook kunt u dan zelf een kaars aansteken.

Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door echtpaar Postma-Kwant met orgel en fluit.

Voorganger is Ali Stork.

Voor het bijwonen van deze dienst moet u zich aanmelden!

0518-452149/pkn@ried-skingen.nl

Verdriet verandert

Verdriet verandert jezelf.

*Verdriet doet je anders horen,
anders zien, anders waarnemen,
anders voelen.*

Verdriet maakt je gevoeliger.

*Verdriet verandert je contacten,
je levenszin, je levensverwachting.*

Verdriet verandert je interesses.

Verdriet verandert de mensen om je heen.

Verdriet maakt je

vergeetachtig soms,

maar nooit vergeet je

wie eens jouw leven anders maakte,

hoop, zin en levenslust gaf,

een nieuwe kleur die later veranderde.

Verdriet verandert ook zelf.

Zwaar als het kan zijn,

loodzwaar

-bijna niet te dragen -

kan het anders worden,

lichter soms,

maar nooit vergeet je

wie eens jouw leven anders maakte.

Verdriet kun je niet alleen verdragen.

Verdriet kan anders worden,

als er mensen meedragen.

Marinus van den Berg