

December 2023
36^e Jaargang

PROTESTANTSE GEMEENTE

KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 alistork67@gmail.com
06-22620317
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl

Website: pkn.ried-skingen.nl



Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries	Diaken	0518-451590	geartsje.vries@gmail.com
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	janoegema@hotmail.com
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	pkn@ried-skingen.nl
M. de Vries	Diaken	06-23171911	annejet22@gmail.com
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	dondorp.kappers@gmail.com
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	meinevdwal@outlook.com
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	bwijma@zweins-fr.nl
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	j.doevendans@hetnet.nl

Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69

Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand**Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 10 maart 2024****Mutaties**

Peins	Geboren	Livia Veda, dochter van Xander en Ilse Nicolay-Visser
	Overleden	Eelke Talsma
Zweins	Nieuwe bewoners	fam. Jansma
Boer	Geen mutaties	
Dongjum	Nieuwe bewoners	Carola Kanselaar Harry en Karl Zijlstra
	Ziekenhuis	Nu weer thuis: Klaas en Tiny Langhout
Ried	Overleden	Mevr. Elzinga-Epker
Skingen	Geen mutaties	
Skalsum	Geboren	Alieke, dochter van Sipke en Anke Akkerman
Slappeterp	Geen mutaties	

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. R. Tichelaar	Tel. 06-40323969
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. A. Sytsma	Tel. 0517-394744
Slappeterp	Dhr. L. Kodde	Tel. 0518-451407
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

Kerkdiensten.

17 december	Skingen. Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Binnenlandsdiaconaat
24 december	Ried. Walburgakerk Kerstavonddienst Zie achterzijde kerkblad	19.30 uur	Mevr. . A. Stork collecte: Kinderen en Jongeren
25 december	Ried. Walburgakerk Kerstmorgendienst Zie achterzijde kerkblad	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Kinderen in de knel
31 december	Ried. Walburgakerk	9.30 uur	Da.Y. Hiemstra collecte: Kerkvoogdij
7 januari 2024	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
14 januari	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Ds.J.Kamerling collecte: Binnenlandsdiaconaat.
21 januari	Zweins. Reginakerk	9.30 uur	Ds. J. C. Dondorp collecte: Missionair Werk
28 januari	Zweins. Reginakerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Jonge Generaties
4 februari	Slappeterp. Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. J. C. Dondorp collecte: Werelddiaconaat
11 februari	Slappeterp. Dionysiuskerk m.m.v. Tim en Ilse Dondorp	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Noodhulp
18 februari	Dongjum. Donatuskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling collecte: Binnenlandsdiaconaat
25 februari	Dongjum. Donatuskerk Friese dienst	9.30 uur	Da.Y.Hiemstra collecte: Missionair Werk
3 maart	Ried. Walburgakerk	9.30 uur	Ds. J. C. Dondorp collecte: Voorjaarszending
10 maart	Ried. Walburgakerk	9.30 uur	Mevr. . A. Stork collecte: Zending
17 maart	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan collecte: Zending
24 maart	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat collecte: Missionair
29 maart	Skingen. Stevenskerk Goede vrijdag	19.30 uur	Mevr. A. Stork
31 maart	Skingen. Stevenskerk Pasen	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Werelddiaconaat

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Van de pastor

Alweer bijna een jaar voorbij. Het is weer een jaar geweest met hoogtepunten en dieptepunten. De oorlog in Oekraïne en in zoveel andere landen gaat maar door.

We werden weer opnieuw geschokt door het nieuws dat ook de oorlog tussen Israël en Palestina weer hoog oplaaide. Ook deze duurt op het moment nog steeds voort. Onschuldige bloed wordt vergoten. Mensen raken hun huis en bezit kwijt. Familie en vrienden worden door de oorlogen uit elkaar gedreven. Sommigen zien elkaar nooit weer terug.

En dan is er ook nog de onvrede betreffende de politiek in ons eigen land. Het vertrouwen in de politiek is flink gedaald. Hoe komt het met ons klimaat? Hoe komt het met het vluchtelingenbeleid? Hoe komt het met de zorg? Het zijn maar een paar punten die mij te binnen schieten, maar er zijn er veel meer die ons land en de politiek bezighouden.

Veel mensen hoor ik verzuchten: Hoe zal de toekomst van onze kinderen er uit zien?



In deze roerige tijd naderen we het Kerstfeest. Vol verwachting zien we uit naar het feest van de geboorte van het kindje Jezus, Zoon van God, Redder van de wereld.

In dit kindje wordt Gods liefde zichtbaar. Mooie woorden die zo in tegenstelling staan met wat er in de wereld gebeurt. Maar deze wereld vol duisternis, ongeloof en wanhoop wordt pas beter wanneer liefde de duisternis binnendringt en het licht van God volop laat schijnen. Dat is Kerst en dat is wat wij vieren. Wij zijn de dragers van dat licht. Wij mogen het verder dragen de wereld in, zodat het gaat schijnen voor iedereen. Vrede, gerechtigheid, geluk en heil voor iedereen, met kerst, en ook in het nieuwe jaar.



Graag wil ik u onderstaande woorden uit een preek van Gerrit de Kruijff meegeven.

*Achter ons ligt veel schuld en kwaad.
Voor ons ligt veel dreiging.
Van boven verwachten we niet zo veel.
Totdat we zien hoe de Hoge neerdaalt
en ons zijn liefde verklaart.
Want dat is kerstfeest:
een liefde die alles overwint.
En God gunt ons het geloof in die liefde.
Daarom hebben de engelen zo'n geweldig
feest georganiseerd.
Ik hoop dat u ze hoort zingen!*



Ik wens u mede namens Gerard en de kinderen gezegende kerstdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol nieuwjaar toe.

Ali Stork

Het verhaal van de kerstcantate - Nico ter Linden

Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?' vroeg de abbé.

Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat de beroemde musicus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te komen van het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. 'Blijft u met kerstmis hier?'

Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen. 'Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen vernemen.'

Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de abbé was nog zenuwachtiger dan anders, de organist en het koor deden hun uiterste best en iedereen was het erover eens dat de cantate dit jaar nog schoner klonk dan vorig jaar. Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op de pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had ingeschonken.

'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.'

'En de cantate?'

'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw werk zonder twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen zitten niet goed onder elkaar, de tekst is onverstaaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.'

Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en turde in zijn glas. 'Het is goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in?'

'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor langere tijd in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar kerstmis de directie van uw koor over te nemen?'

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de repetities aan, de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het weer kerstmis werd.

De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu stond de grote musicus daar.



Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de abbé wist niet wat.

‘En?’ vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een goed glas wijn neergestreden op de pastorie. ‘En?’

‘Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!’

Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en de abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar stond een engel.

De abbé vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: ‘Vrees niet, monsieur l’abbé, ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben niets gehoord.’



Toekenning sacramentsbediening Ali Stork

Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel weet is Ali Stork geen predikant, maar kerkelijk werker. Het verschil tussen predikant en kerkelijk werker is voor de meeste mensen niet helemaal duidelijk. In het kort komt het er op neer dat een predikant een universitaire opleiding Theologie heeft afgerond en in een gemeente in het ambt is bevestigd. Een kerkelijk werker heeft een hbo-theologie opleiding (hbo=hoger beroepsonderwijs) gevolgd en is als werknemer werkzaam in een gemeente. De laatste jaren wordt er op landelijk niveau veel gediscussieerd over het verschil tussen deze twee functies en hoe men deze twee functies wat dichter bij elkaar kan brengen. In veel gemeenten wordt al niet meer gesproken over predikant en kerkelijk werker, maar over pastores. Ook de taken die zij beiden uitvoeren zijn vrijwel gelijk geworden. Eén belangrijke taak die voorbehouden is aan predikanten is de bediening van de sacramenten. De sacramenten zijn de bediening van het Heilig Avondmaal en de Doop. In bijzondere gevallen kan een kerkelijk werker de bevoegdheid krijgen om deze sacramenten ook te bedienen. Hier zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden, waar wij u in dit kerkblad niet mee lastig zullen vallen. Inmiddels werkt Ali vier jaar in onze gemeente. Als kerkenraad hebben we daarom gemeend om de sacramentsbevoegdheid voor haar aan te vragen. Dit heeft geresulteerd in het besluit van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om haar per 1 september 2023 de sacramentsbevoegdheid toe te kennen.

Dit houdt dus in dat zij het Heilig Avondmaal en de Doop mag bedienen in een kerkdienst.



Daarbij hoort ook het bevestigen van ambtsdragers, het afnemen van de geloofsbelijdenis, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen.

Als kerkenraad zijn wij blij met dit besluit en voor Ali is het een fijne toevoeging voor haar werk in onze gemeente. In de dienst van zondag 10 december hebben we dan ook deze sacramentsbevoegdheid met een handoplegging mogen bevestigen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

Terugblik bijzondere diensten

Gedachtdienst op Eeuwigheidszondag 26 november 2023

Op Eeuwigheidszondag herdachten we de overledenen uit onze dorpen. Ter nagedachtenis aan hen werd voor elk dorp één kaars aangestoken. Daarna kreeg iedereen de gelegenheid om zelf ook een kaarsje aan te steken voor een dierbare.

De dienst werd begeleid door de prachtige muziek van Jelle Geert Postma op orgel en Berta Kwant op blokfluit. We kunnen terugkijken op een waardevolle dienst.

Bijzondere diensten

Zondag 24 december 2023

Op deze zondag zal er geen ochtenddienst zijn, omdat we 's avonds de kerstavonddienst vieren.

Kerstavonddienst 24 december 2023

Ook dit jaar weer houden we een Kerstavonddienst. Deze vindt plaats in de Walburgakerk in Ried. De Singin van Dronryp en een aantal muzikanten zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst. Het thema is: 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. In deze stille en heilige nacht wordt het kindje Jezus geboren. Zijn naam betekent: God-met-ons. God is als mens onder ons komen wonen om de wereld te redden en een nieuw leven mogelijk te maken.

De dienst begint om **19.30 uur** en organist Klaas Hoek zal de samenzang begeleiden.

Het belooft een bijzondere dienst te worden. Komt allen!!!



Eerste Kerstdag

Op 25 december vieren we Kerstfeest, ook in de Walburgakerk in Ried. We beginnen om 09.30 uur. We staan stil bij het grote wonder dat ons vanmorgen ter ore is gekomen: Jezus is geboren! In deze donkere tijden een lichtpuntje van hoop. Een klein kindje dat nieuw leven brengt en hoop geeft voor de toekomst. Muzikale medewerking wordt verleend door Jetze Klaas Dijkstra op cornet en Anne de Boer op orgel. Van harte welkom!!!

Oud en Nieuw

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Dat betekent dat we om 09.30 uur onze 'gewone' dienst houden.

Da. Y. Hiemstra gaat dan voor.

Op maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag, zal er geen dienst zijn.



Taizédienst zondag 11 februari 2024

Zondag 11 februari is er weer een Taizédienst. Tim en Ilse Dondorp zullen hun medewerking verlenen aan de dienst. Hun prachtige muziek, afgewisseld met woorden uit de bijbel, hebben velen al eerder geraakt. U bent van harte welkom! De dienst begint om 09.30 uur in de Dionysiuskerk in Slappeterp.

Minsken

Minsken skûlje by elkoar as it triennen reint,
as de wrâld de kleur fan griis oannimt.

Minsken nimme elkoar by de hân as it libben wer laket
en fernúverje harren om it nije ljocht.

Minsken kinne net sûnder minsken.



Bezoekwerk

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek, een operatie of medisch traject moesten ondergaan. Wij wensen allen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode. De mensen die de afgelopen maanden een verjaardag, huwelijksdag of andere blijde gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. R. Sijbesma en A. Sijbesma-Wiersma uit Schalsum waren op 24 november 64 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Gemeenteleden die elders verblijven

Mevr. A. Terpstra-Smit uit Peins verblijft, op dit moment nog, in Noorderbreedte Revalidatie afd. 6 kamer 11, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.

Mevr. A. Sijbesma-Wiersma uit Schalsum verblijft in Woonzorgcentrum De Batting, afd. De Sloep, kamer 6, Jettinga 1a, 8862 AK Harlingen.

Bedankje

Tige tank foar jimme omtinken by us operaesjes.

Klaas oan é heup en Tiny oan it skouder.

It hat ús goed dien!

Wij binne wer aerdich op wei.

Goede Krystdagen en Folle Lok en Seine yn it nije jear.

Groetnis fan Klaas en Tiny

Terugblik gemeenteavond 1 november 2023

Op woensdag 1 november hadden we weer onze tweede gemeenteavond van dit jaar. Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee. Na de opening werden de volgende mededelingen gedaan:

1. In de jaarvergadering hebben alle kerkenraadsleden aangegeven door te willen gaan met hun werkzaamheden.

2. Per 1 september 2023 heeft het Breed Moderamen van de Classis Fryslân Ali Stork de sacramentsbevoegdheid toegekend. Op 10 december zal ds. J.C. Dondorp door handoplegging deze bevoegdheid bekrachtigen in de kerkdienst.

Vervolgens werden de financiën van het college van kerkrentmeesters en de diaconie besproken. Na de pauze was er een quiz en een nazit met wat drinken en een hapje. De avond werd afgesloten met lied 1014 uit het Nieuwe Liedboek 'Geef vrede door van hand tot hand'.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde en gezellige gemeenteavond.

Gespreksochtenden

Ook dit jaar houden we weer een tweetal gespreksochtenden waarin we met elkaar in gesprek gaan over leven en geloven. Deze gespreksochtenden zullen plaatsvinden op dinsdag 30 januari 2024 om 10.00 uur (tot ongeveer 11.30 uur). We zijn dan te gast bij Bauke Wijma en Jellie Zeldenrust. De tweede gespreksochtend is op donderdag 7 maart, ook om 10.00 uur en dan zijn we te gast bij Watze en Onny Fokkema in Slappeterp.

Een van deze ochtenden zullen we het hebben over de Geloofsbelijdenis, het thema van de andere ochtend is nu nog niet bekend. We hopen dat er weer veel mensen komen op deze gespreksochtenden.

Hebt u vragen en/of wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Ali Stork.

Regionale activiteiten

Een heerlijke avond over het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach (1865-1750) op donderdag 4 januari 2024 van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in de grote zaal van De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. De avond staat onder leiding van ds. Ulbe Tjallingii.

Muziek over en bij het verhaal van de geboorte van Jezus blijft geliefd onder de mensen. De geboorte van een kind spreekt altijd tot de verbeelding en wordt ervaren als een wonder en een geschenk. In de christelijke traditie wordt het Kerstfeest vanaf de 4e eeuw na Christus gevierd. Het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach werd voor het eerst in 1734 in de kerken van Leipzig uitgevoerd. Bach gebruikte deels muziek van cantates die hij eerder in Weimar had gecomponeerd. Toen Bach het oratorium componeerde had hij waarschijnlijk de populaire voorbeelden van de Weihnachtshistorien van Sebastian Knüpfer (Von Himmel hoch da komm ich her) en Johann Schelle (Actus musicus auf Weyh-Nachten) voor ogen.

Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.

De regionale gesprekskring is al weer een aantal keren bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen werden besproken: Religie en wetenschap; Moderne slavernij en onze gevallen wereld; God is liefde en Groene Kerk.

In het nieuwe jaar staan er nog drie bijeenkomsten gepland. En dat is op de donderdagen 11 januari 2024, 8 februari 2024, 14 maart 2024 om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Voor aankondiging Stap voor Stap wandeling op zondag 17 maart 2024

Op zondag 17 maart 2024 houden we onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap.

We beginnen weer om 14.00 uur. Het programma van de wandeling zal weer bestaan uit een middaggebed of vesper, wandeling en gezamenlijk koffie en thee drinken. Waar we gaan wandelen is op dit moment nog niet bekend. Maar als u graag mee wilt wandelen, zet dan de datum alvast in uw agenda.

Toneelmiddag

Zondagmiddag 10 maart 2024 speelt
toneelvereniging 't Wouterke uit Dongjum

Gjin bern ha wolle, mar wol krije

Inklucht van Bernd Gombold

Fryske oersetting Gurbe Dijkstra

*Dorpshuis Dongjum 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
Voor de ouderen uit de dorpen van onze kerkelijke gemeente
gratis, anders entree 10 euro.*

Graag aanmelden ivm koffie, thee en verloting!

0518-451590 / 06-42814458 / 06-23171911

Van harte welkom





Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkebalans 2024 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkebalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkliden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ook dit jaar weer:

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in het leven of in uw omgeving.

In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen delen.

Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang van vluchtelingen.

Het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Daarom hopen we van harte dat u de kerk wilt blijven steunen.

Wij schrijven negatieve cijfers in begroting en jaarrekening.

Toch zijn we positief gericht op de toekomst en met uw hulp moet dat lukken.

Want door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat:

Op naar de kerk van morgen!

Bent u niet aangeschreven als lid van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. maar vindt u dat het belangrijk is dat de kerk in uw dorp blijft bestaan, dan kunt u ons ten allen tijde steunen met een gift op banknummer NL89 RABO 0320 4617 18

Want.....



Dorpskerk zijn we samen!

*Kerstavonddienst
Walburgakerk Ried
Zondag 24 December 19.30 uur*

Voorganger : Ali Stork

m.m.v. :

Sing-in koor Dronrijp o.l.v. Ria Bos

Piano: Christa Bongaards

Gitaar: Aron Bongaards en Collin Palsma

Saxofoon: Lesly Irving

Drums : Antoine van der Meij

Orgel: Klaas Hoek



*Kerstdienst 1e kerstdag
Walburgakerk Ried
Maandag 25 december 9.30 uur*



Voorganger Ali Stork

m.m.v. :

Jetze Klaas Dijkstra cornet

Anne de Boer orgel