

Maart 2024
37^e Jaargang

PROTESTANTSE GEMEENTE

KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



Veertigdagentijd en Pasen 2024



Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 alistork67@gmail.com
06-22620317
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl

Website: pkn.ried-skingen.nl



Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries	Diaken	0518-451590	geartsje.vries@gmail.com
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	janoegema@hotmail.com
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	pkn@ried-skingen.nl
M. de Vries	Diaken	06-23171911	annejet22@gmail.com
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	dondorp.kappers@gmail.com
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	meinevdwal@outlook.com
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	bwijma@zweins-fr.nl
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	j.doevendans@hetnet.nl

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com Tel: 06 22930719
 Dhr. G. Boskma vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com Tel: 06 38391617

Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69

Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand**Mutaties**

Peins	Nieuwe bewoners Ziekenhuis Verhuisd	fam. S. Vietor Nienke Uildriks, nu weer thuis. Rimar Looge naar Engelum Geert Hofman naar Leeuwarden Hetty Frodl naar Sexbierum Fokke en Itsje Zeinstra naar Slappeterp
	Overleden	Akke Terpstra-Smit
Zweins	Nieuwe bewoners	mevr. D. Smidts en dhr. P.Voornhout
	Overleden	Anneke de Boer-v/d Meer
Boer	geen mutaties	
Dongjum	Nieuwe bewoners	Caroline Kanselaar Cecilia Dijkstra
	Ziekenhuis	F. Hiemstra, nu weer thuis.
Ried	Verhuisd	Gryt en Gerard Riemersma naar Ferwerd Sytske Huisman naar Sexbierum
	Overleden	Bianca Elzinga Bernhard Weverink (Kleaster Anjum)
Skingen	geen mutaties	gekegen
Skalsum	Verhuisd	mevr. Gjaltema naar Saxenoord mevr. A. Sybesma-Wiersma naar de Westervoort
	Nieuwe bewoner	Fenna Bouma
Slappeterp	Verhuisd	dhr. Marijn Jacobi

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. R. Tichelaar	Tel. 06-40323969
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. A. Sytsma	Tel. 0517-394744
Slappeterp	Dhr. L. Kodde	Tel. 0518-451407
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

Kerkdiensten.

17 maart	Boer. Mariakerk	9.30 uur 0 uur	Drs. J. de Haan collecte: Zending
24 maart	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat collecte: Missionair Werk
29 maart	Skingen. Stevenskerk Goede vrijdag Stiltedienst	19.30 uur	Mevr. A. Stork
31 maart	Skingen. Stevenskerk Pasen m.m.v. Jetze Klaas Dijkstra	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Werelddiaconaat
7 april	Dongjum. Donatuskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
14 april	Dongjum. Donatuskerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Zending
21 april	Ried. Walburgakerk	9.30 uur	Mevr. M. Gort-Terpstra collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
28 april	Ried. Walburgakerk m.m.v. Koor Welsrijp	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
5 mei	Skingen. Stevenskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling collecte: Noodhulp
12 mei	Skingen. Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. L. de Vries collecte: Binnenlandsdiaconaat
19 mei	Slappeterp. Dionysiuskerk Pinksteren m.m.v. Nota Feliz	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Zending
26 mei	Slappeterp. Dionysiuskerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat collecte: Missionair Werk
2 juni	Slappeterp. Dionysiuskerk	9.30 uur	Ds. J. C. Dondorp collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
9 juni	Peins. Heilig Avondmaal	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Diaconie
16 juni	Peins	9.30 uur	Drs. P. Vermaat collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
23 juni	Skalsum	9.30 uur	Mevr. A. Stork collecte: Werelddiaconaat
30 juni	Skalsum	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema collecte: Werelddiaconaat

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 30 juni 2024

Van de pastor

In dit kerkblad staan de christelijke feesten Pasen en Pinksteren weer centraal.

Pasen, het feest van de opstanding.

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.

Met Pasen is Jezus opgestaan en met Pinksteren worden wij door de Heilige Geest aangemoedigd op te staan en in navolging van Jezus het evangelie te verkondigen en Gods koninkrijk zichtbaar te maken in onze wereld.

Hoe de opstanding van Jezus is gegaan weten we niet. Het is en blijft een geheim. In het donker van de nacht vindt deze mysterieuze gebeurtenis plaats. Niemand was er bij en niemand heeft het gezien. Dat is het geheim van geloven. De opstanding van Jezus is het fundament van het christelijk geloof. Als Jezus niet echt is opgestaan, stort het hele bouwwerk in elkaar. Dan is ons geloof totaal leeg



Er zijn drie redenen om aan te nemen dat Jezus écht is opgestaan.

1. In die tijd was het gewoon dat, nadat een profeet of heilig figuur overleed zijn graf een plek van verering werd. Dat kunnen we lezen in het bijbelboek Mattheüs 23:29. Bij Jezus is dat niet het geval. De eerste 200 jaar na Christus is er geen spoor te vinden dat het graf van Jezus een plek van verering is geweest. Blijkbaar was het graf écht leeg.

2. Er waren honderden getuigen die op verschillende plekken getuigen van Jezus opstanding, lezen we in 1 Korintiërs 15:6. Opvallend is, dat de eerste getuigen vrouwen waren. Vrouwen telden in die tijd niet mee. Het getuigenis van een vrouw was in de joodse en grieks-romeinse cultuur waardeloos. Dus als het verhaal van Jezus' opstanding verzonnen zou zijn, zou het wel een beetje dom zijn om vrouwen als getuigen neer te zetten.

3. Ook de reactie van de discipelen is nogal opmerkelijk. Vol moed en geloofsvuur gingen ze de wereld in. Ze stierven liever de marteldood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus prijsgaven. Ze hadden zo'n passie dat ze kennelijk zeker wisten dat Jezus écht was opgestaan.

Bij Pasen gaat om Jezus Christus die dood was en nu leeft! Hij is opgestaan en leeft in ons verder. Door Hem mogen ook wij vandaag de dag opstaan. Zonder Hem blijven we liggen in het graf van egoïsme, van jaloezheid, van haat en nijd, van eenzaamheid, van onderdrukking en geweld. Terwijl we misschien denken dat we écht leven. Maar door Jezus Christus, die gekruisigd en opgestaan is, is er een nieuw begin mogelijk. We kunnen er vandaag al voor kiezen om niet in het graf van jaloezheid en haat, enzovoorts te blijven, maar om op te staan en écht te gaan leven. Een leven vol liefde. Met liefde voor Jezus, jezelf, de ander, en de wereld. Dàt is ten diepste Pasen.

En daarbij mogen we met Pinksteren de Heilige Geest ontvangen. De Geest die ons kracht wil geven en ons wil aanmoedigen om uit ons eigen graf op te staan en écht te gaan leven.



Ali Stork

Een paasverhaal: 'Het verhaal van de Graankorrel en de Mier'

Een graankorrel, die na de oogst op het veld was blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde.

Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, sjoerde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar nest.

De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder te worden.

"Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?" Vroeg de graankorrel.

De mier hijgde: "Als ik je niet meeneem, hebben we geen eten voor de winter. Wij mieren zijn met zovelen en elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel naar de voorraadkamer slepen."



"Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden", zei de graankorrel. "Ik ben een zaadje vol leven. Ik ben er om uit te groeien tot een grote plant.

Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten".

De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en vroeg: "Wat is een overeenkomst?"

De graankorrel zei: "Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels schenken voor je voorraadkamer."

De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele?

Maar dat was een wonder! "Hoe gebeurt het dan?" Vroeg ze.

"Dat is een geheim", antwoorde de graankorrel, "dat is het geheim van het Leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaft me daarin en kom dan over een jaar terug."

Er ging een jaar voorbij.

De mier keerde terug.

En de graankorrel had woord gehouden.



De 40-dagentijd 14 februari t/m 31 maart 2024

De 40-dagentijd (ook wel vastentijd of lijdentijd genoemd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere manier: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat 'as' komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de 40-dagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Stille of Goede Week. In veel kerken is er elke dag een bijeenkomst, op z'n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht.

De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus' kruisiging en dood centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Het is de dag dat Jezus in het graf lag. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstaat uit de dood.

Het zijn eigenlijk 46 dagen, want de zondagen worden niet meegeteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het heeft betrekking op voorbereiding en verwachting, op vasten en boetedoening of zuivering.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zichzelf ook 40 dagen terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk wordt hem alles duidelijk en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, en een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de 40-dagentijd: de christenen zoeken God en hopen Hem uiteindelijk te vinden.

In de 40-dagentijd houden we onze ogen gericht op het komende Paasfeest. Het Licht van Pasen is voor ons een baken in de stille en donkere tijd vóór Pasen waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken. We hebben op de zondagen in de 40-dagentijd dan ook elke week een kaars aan de Paaskaars aangestoken als teken van ons vertrouwen in het volle licht van Pasen.



Bijzondere diensten in de Stille Week en Pasen van 25 t/m 31 maart 2024

Vrijdag 29 maart 2024 Goede Vrijdag

Op 29 maart om 19.30 uur komen we op Goede Vrijdag bijeen voor een dienst in de Stevenskerk van Skingen. We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Van de gang naar het kruis tot zijn sterven aan het kruis. We doen dat net als vorig jaar weer met een lijdensweg door het laten zien van kruiswegstaties. We doven de paaskaars als we stil staan bij Jezus' sterven. Als we de kerk binnen komen en als we de kerk verlaten zal het stil zijn.

Zaterdag 30 maart 2024 Stille Zaterdag

Open Kerk 14.00 u.-17.00 u.

Op zaterdag 30 maart is het Stille Zaterdag en bent u in de Stevenskerk van Skingen van harte welkom voor een Open Kerk. Er is dan ruimte om in alle rust even te gaan zitten en de stilte in je op te nemen, een kaarsje aan te steken voor een dierbare of voor groeperingen en moeilijke situaties, veraf en dichtbij. De Open Kerk is van 14.00 u. tot 17.00 u.

Zondag 31 maart 2024 Pasen

Paaszondag 31 maart, komen we om 09.30 u. bij elkaar in de Stevenskerk van Skingen om het Paasfeest te vieren. We vieren de Opstanding van Jezus Christus. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en we mogen op deze Paasmorgen jubelen van vreugde. Muzikale medewerking wordt verleend door Jetze Klaas Dijkstra op cornet en Klaas Hoek op orgel. Komt allen!



Paaskaars 2024

Op de nieuwe Paaskaars van het jaar 2024 staat een prachtige afbeelding van de levensboom. De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde", een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad staat een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.



Kerkdiensten

Zondag 28 april 2024

Op zondag 28 april zal het koor van Wjelsryp haar medewerking verlenen aan de dienst. De dienst begint om 09.30 u. in de kerk van Ried. Komt allen!

Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag

Zie voor meer informatie bij de regionale activiteiten.

Zondag 19 mei 2024 Pinksteren

Op zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. We vieren dat Jezus ons de Heilige Geest heeft gegeven. De Geest wil ons inspireren om op aarde te leven, zoals God zich dat ooit heeft voorgesteld.

Zij wil ons moed en kracht geven om moeilijke momenten te doorstaan en op te staan tegen onrecht en geweld. De Geest wil ons inspireren om het blijde evangelie te verkondigen aan iedereen die het wil horen. Ontvang de Geest van God met open armen en een open hart.

De blaasgroep Nota Feliz uit Berltsum zal haar medewerking verlenen aan de dienst.

De dienst begint om 09.30 uur in de kerk van Ried.

U bent weer van harte uitgenodigd.



Zondag 9 juni 2024

Op zondag 9 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 09.30 uur in de St. Gertrudiskerk van Peins.

**Bezoekwerk**

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

Pastoralia**Overlijden**

Op donderdag 21 december 2023 is op 89-jarige leeftijd overleden Akke Terpstra-Smit. Zij woonde aan de Potterslân 5 in Peins. Sinds 6 oktober 2005 was zij weduwe van Rintje Terpstra.

Op donderdag 28 december 2023 heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de Stevenskerk te Skingen. Boven de rouwkaart stond geschreven: *'De Heer is mijn Herder'*. Psalm 23.

In de afscheidsdienst hebben we liederen gezongen die Akke Terpstra zelf had uitgezocht. Evenals de psalm die we hebben gelezen tijdens de dienst, Psalm 121: *'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.'* In het vertrouwen dat God haar Helper is, hebben we Akke Terpstra losgelaten en haar toevertrouwd in de handen van de levende God.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van hun (skoan)mem, beppe en oerbeppe.

Gemeenteleden die elders verblijven

Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Schalsum, verblijft in Woonzorgcentrum Westerpoort, afd. Earst, kamer 1, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker.

Ook de afgelopen maanden waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in het ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die een medisch traject of kuren hebben meegemaakt. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Terugblik activiteiten

Gespreksochtenden 30 januari en 7 maart 2024

Op 30 januari en 7 maart hadden we weer twee leerzame gespreksochtenden.

Het onderwerp van beide ochtenden was de geloofsbelijdenis. Op 30 januari ging het voornamelijk over God, het eerste deel van de geloofsbelijdenis. Op 7 maart hebben we gesproken over Jezus, het tweede gedeelte van de geloofsbelijdenis.

De eerste ochtend hebben we met elkaar uitgewisseld wat geloven persoonlijk voor ons betekent, welk beeld we van God hebben, welk beeld van God komen we tegen in de geloofsbelijdenis en wat betekent dat voor ons eigen geloof.

De tweede ochtend hebben we gesproken over wie Jezus voor ons is, wat de geloofsbelijdenis over Jezus zegt en hoe die twee zich tot elkaar verhouden.

We kunnen terugkijken op twee gezellige en leerzame bijeenkomsten waarin we in alle openheid met elkaar konden praten over wat geloven, God en Jezus voor ons betekenen.

Gemeenteavond 13 maart 2024

Op 13 maart hadden we weer onze jaarlijkse gemeenteavond in de kerk van Dongjum.

Om 17.15 u. was er inloop met koffie of thee, en om

17.30 u. begonnen we met de maaltijd

Het voorgerecht was soep, het hoofdgerecht bestond uit broodjes en het nagerecht uit fruit.

Tijdens de gangen door zongen we uit volle borst met elkaar liederen op verzoek. En dat alles onder de muzikale begeleiding van Bauke van der Meer op het orgel.

Het is fijn om ook op deze manier als gemeente de maaltijd met elkaar te delen en ons geloof te vieren door het zingen van liederen. Het was een heel gezellige avond.



Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring

De regionale gesprekskring is op 7 maart voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar geweest. De onderwerpen van dit seizoen waren heel divers. We hebben onder andere gesproken over 'religie en wetenschap', 'God is liefde', 'groene theologie', 'het heilig avondmaal' en 'Gods almacht'.

In september gaat deze gesprekskring weer verder en dan hopen we dat we nieuwe mensen in onze kring mogen ontmoeten. Weet u welkom!

Heeft u vragen over deze kring kunt u contact opnemen met Ali Stork, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Stap voor Stap-wandeling zondag 17 maart 2024

Op 17 maart 2024 hadden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We hebben dat weer samen gedaan met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a., Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie.

We begonnen om 14.00 uur in kerk van Slappeterp met een korte viering, waarin de zeven kruiswoorden van Jezus centraal stonden. Daarna hebben we gewandeld in de mooie omgeving van Slappeterp en hebben we ons bezonnen op een aantal bezinningsvragen. We hebben het geheel afgesloten met een kopje koffie/thee in de kerk. Het was weer een inspirerende en mooie wandeling.

Vespers Stille Week in d' Âlde Wite (Salviuskerk) te Dronryp

In de Stille Week op maandag 25 en dinsdag 26 en woensdag 27 maart om 19.30 uur (tot ongeveer 20.00 uur) worden er weer korte vespers gehouden in d' Âlde Wite te Dronryp. Tijdens deze vespers bezinnen we ons op het lijden en sterven van Jezus.

Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, muziek, bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen er tijdens de vespers geen aankondigingen gedaan worden. De orde van dienst is de leidraad. Het orgelspel is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen. De vespers sluiten de 40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Het thema van de vespers dit jaar is: *'Ga mee – Samen op weg naar Pasen'*.

Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024

Op donderdag 9 mei is er weer een regionale Hemelvaartsdagviering, georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Dronryp e.o., Menaam, Bitgum e.o. en Berltsum. Deze viering wordt gehouden op Dijkstra State bij de familie Lautenbach, Bitgumerdyk 24 te Menaam.

We beginnen de dag om 08.00 u. met een wandeling, waarna er om 09.00 u. een lekker ontbijt voor ons klaarstaat. Vervolgens is er om 10.00 u. een viering en we sluiten de morgen af met een kopje koffie of thee. Ook wij als gemeente zijn van harte uitgenodigd. Weet u welkom!

Onze aarde, ons leven, onze roeping, Gods toekomst.

Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël. Hij was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God.

Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. Aan de bol werd iedere keer iets toegevoegd.

Zo ook stond de bol iedere week in een gewijzigde vorm bij ons in de kerk.

In die gewijzigde vorm was het weer passend bij de lezingen en de verkondiging van die zondag.

Corrie van der Wal heeft voor ons de bloemschikking verzorgd om zo te laten zien dat de 40 dagentijd uitmondt in een nieuw begin en een bloeiende aarde. (zie voorblad)



Vakantie Ali Stork

Ali Stork heeft een paar dagen vrij, van 27 tot en met 31 mei. Een collega uit de omgeving zal dan voor haar waarnemen. Voor dringende pastorale zaken kunt u, in deze week, contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. Zij helpen u verder en/of schakelen de waarnemende pastor in.

Begraafplaats grote zorg voor de krimpende kerk

Het beheer en de administratie van kerkelijke begraafplaatsen wordt een steeds groter probleem bij de Protestantse Kerken in Friesland. Bij veel kerken weten slechts één of twee oudere personen van de hoed en de rand. (Leeuwarder Courant 12 maart 2024)

Een kerkelijke begraafplaats valt onder de verantwoording van het college van kerkrentmeesters. Dat betekent dat het college van kerkrentmeesters het beleid bepaalt, en moet zorgen voor een goed hanteerbaar en aangepast reglement en een adequate tarievenlijst. Bovendien moet het college er zorg voor dragen dat aangegane verplichtingen nagekomen worden, denk daarbij aan de afkoop van het onderhoud. Ook moet de continuïteit van bestuur en beheer gewaarborgd zijn.

Daarom is er actief beheer nodig om begrafenissen, al dan niet in samenwerking met de begrafenisverenigingen bodes, onderhoud en financiën op orde te hebben en te houden. Vanuit de kerkvoogdij heb ik die taken bij mijn pensionering in 2011 op mij genomen. Hoewel ik mij nog gezond voel, gaan de jaren zo langzamerhand tellen en het beheer is wel erg afhankelijk van één persoon. (zie bovengenoemd krant artikel)
En dat is ook al tijden onze zorg.
Die zorg hebben we ook al meerdere malen uitgesproken in voorgaande kerkbladen.
Hoe zorgen wij als kerk voor continuïteit van bestuur en beheer?
Kortom.....ik zoek een opvolger !!!
En die hebben we gevonden in de persoon van Roland en Petra van Wier uit Peins.

Voor het begraafplaats beheer en de administratie kunt u vanaf heden terecht bij:

Roland van Wier
Potterslân 2
8812 JS Peins
Tel: 06 41495009
Email: p.wier@ziggo.nl

Voor het financieel beheer kunt u terecht bij:

B. Wijma
Rijksstraatweg 6
8814 JV Zweins
Tel: 0517 232209 / 06 33726551
Email: bwijma@zweins-fr.nl

Bij geen gehoor of bij vakantie:
Neem dan contact op met B. Wijma



Voor actuele prijzen en tarieven kijk op onze website: pkn.ried-skingen.nl

Vertrouwenspersonen Mirjam van der Pol en Gerben Boskma

De Interne Vertrouwenspersonen (IVP) zijn er voor vragen, vermoedens en meldingen van gemeentelieden als het gaat om ongewenste omgangsvormen die henzelf of een ander (zijn) overkomen. Te denken valt aan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren en discriminatie. Maar ook andere kwesties als conflicten, onvrede, gekwetst of onrechtvaardig behandeld zijn kunnen spelen.

De IVP handelt altijd vanuit geheimhouding: hij/ zij zal nooit iets delen, tenzij de melder daar toestemming voor heeft gegeven. De IVP biedt een luisterend oor, begeleidt en geeft advies.

De IVP in uw gemeente zijn:

Gerben Boskma: vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com, 06-22930719

Mirjam van der Pol: vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com, 06-38391617

Zit jij financieel krap?

Kijk welke hulp er is in de Waadhoeke!



Een overzicht van
burgerlijke initiatieven tegen armoede

Zit jij financieel krap en weet je niet waar je hulp kunt vinden?

Het Burger Collectief Armoedebestrijding wil graag hulp bieden waar dat nodig is.

Voor de gemeente Waadhoeke kun je terecht bij Wilma Scholte, te bereiken via Facebook Messenger of per e-mail op wilmascholte@hotmail.nl

Bij haar kun je terecht als je hulp nodig hebt. Van voedsel tot kleding en van verzorgingsproducten tot maandverband en luiers.

Vind je het lastig om op bovenstaande manier contact te maken, vraag dan gewoon één van onze diakenen om je daarbij te helpen.