

Juli 2024  
37<sup>e</sup> Jaargang

PROTESTANTSE GEMEENTE

# KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 [alistork67@gmail.com](mailto:alistork67@gmail.com)  
06-22620317  
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 [geartsje.vries@gmail.com](mailto:geartsje.vries@gmail.com)  
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 [pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl)

Website: [pkn.ried-skingen.nl](http://pkn.ried-skingen.nl)

**Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:**

G. de Vries	Diaken	0518-451590	<a href="mailto:geartsje.vries@gmail.com">geartsje.vries@gmail.com</a>
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	<a href="mailto:janoegema@hotmail.com">janoegema@hotmail.com</a>
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	<a href="mailto:pkn@ried-skingen.nl">pkn@ried-skingen.nl</a>
M. de Vries	Diaken	06-23171911	<a href="mailto:annejet22@gmail.com">annejet22@gmail.com</a>
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	<a href="mailto:dondorp.kappers@gmail.com">dondorp.kappers@gmail.com</a>
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	<a href="mailto:meinevdwal@outlook.com">meinevdwal@outlook.com</a>
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	<a href="mailto:bwijma@zweins-fr.nl">bwijma@zweins-fr.nl</a>
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	<a href="mailto:j.doevendans@hetnet.nl">j.doevendans@hetnet.nl</a>

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

Mevr. M. van der Pol: [vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com](mailto:vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com) Tel: 06 22930719  
 Dhr. G. Boskma [vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com](mailto:vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com) Tel: 06 38391617

Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69  
 Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: [jzeldenrust@zweins-fr.nl](mailto:jzeldenrust@zweins-fr.nl)

**Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand****Mutaties**

Peins	Nieuwe bewoners	Sander Mulder en Sandra Groen
	Verhuisd	Jolt Vollema naar Poppenwier
	Ziekenhuis	Jan Gerlofsma, Arend Lommert, beide weer thuis
Zweins	Nieuwe bewoners	fam. Klarenbeek
	Vertrokken	Gijsbert en Elmar naar Spanje
Boer	Ziekenhuis	Gerbrig v/d Wal, nu weer thuis
Dongjum	Nieuwe bewoners	fam. Dijk fam. Schutte Thimo van Hout Ruth Welman, Marco Drent, Roan&Nora
	Overleden	Anja Dekker-Kooistra
Ried	geen mutaties ontvangen	
Skingen	geen mutaties	
Skalsum	geen mutaties	
Slappeterp	geen mutaties ontvangen	

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

**Contactpersonen van de dorpen:**

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. R. Tichelaar	Tel. 06-40323969
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. A. Sytsma	Tel. 0517-394744
Slappeterp	Dhr. L. Kodde	Tel. 0518-451407
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

**Kerkdiensten.**

<b>Datum</b>	<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger / Organist</b>
14 juli	<b>Peins.</b> Gertrudiskerk	9.30 uur	Mevr. L. de Vries / H.J. Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
21 juli	<b>Skalsum.</b> Nikolaaskerk Fryske Tsjinst	9.30 uur	Da.Y. Hiemstra / H. J. Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
28 juli	<b>Skalsum.</b> Nikolaaskerk	9.30 uur	Mevr. M.Gort-Terpstra / B. v/d Meer collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
4 augustus	<b>Ried.</b> Walburgakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / H.J. Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
11 augustus	<b>Ried.</b> Walburgakerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema / B.v/d. Meer collecte: Zomerzending
18 augustus	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema / B.v/d Meer collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
25 augustus	<b>Boer.</b> Mariakerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork / H.J. Westra collecte: Kerkvoogdij en Diaconie
1 september	<b>Gemeente uitje</b>		
8 september	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / H.J. Westra collecte: Jonge Generaties
15 september	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan / A. Pennaertz collecte: Werelddiaconaat
22 september	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk <b>H.A.</b>	9.30 uur	Mevr. A. Stork / K. Hoek collecte: Zending
29 september	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling / A. de Boer collecte: Missionair Werk
6 oktober	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Mevr. L. de Vries / B. v/d Meer collecte: Werelddiaconaat
13 oktober	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat / A. Pennaertz collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
20 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. M.Gort-Terpstra / A. de Boer collecte: Werelddiaconaat
27 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork / K. Hoek collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
3 november	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / B. v/d Meer collecte: Werelddiaconaat

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

**Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 15 september 2024**

## Van de pastor

### Interview met Ali Stork

Op 30 juni 2019 werd Ali Stork als pastor in onze gemeente in het ambt bevestigd. Nu vijf jaar geleden. Tijd voor een interview om haar eens te vragen hoe ze de afgelopen vijf jaar heeft ervaren.

#### **Hoe bevalt het je in deze gemeente?**

Het bevalt me uitstekend in onze gemeente. Ik voel me er vanaf het begin thuis. De gemeente is een hechte gemeenschap die op een eenvoudige manier het geloof zichtbaar wil maken in onze dorpen. Ik heb de afgelopen vijf jaar al mooie contacten met mensen mogen opbouwen en ik hoop dat nog vele jaren te doen. Ik hoop dat de mensen uit onze dorpen mij inmiddels ook weten te vinden als ze behoefte hebben aan een gesprek of als ze iets meer willen weten over het geloof. Als pastor wil ik er zijn voor die mensen die zorgen en verdriet hebben. En die mensen zijn er genoeg. Maar ook de mooie momenten wil ik met mensen delen. Momenten die ze ervaren als een rijkdom waar ze dankbaar voor zijn.



#### **Wat betekent geloof voor jou?**

Het geloof is de basis van mijn leven. Als kind heb ik het geloof meegekregen van mijn ouders en dat heb ik mijn hele leven meegenomen. Het geloof boeide mij altijd al. Maar het was niet zo dat ik vroeger de kerkdiensten zo mooi vond. Daar kan ik me weinig van herinneren, maar het geloof liet mij niet los. Misschien kan ik beter zeggen dat God mij niet losliet. Ik ging naar de kindernevendienst als klein meisje en toen ik ouder werd naar de jeugdvereniging. Toen ik later theologie ging studeren, raakte ik in gesprek met veel mensen die een andere kijk op het geloof en God hadden. Dat heeft mijn geloofsleven alleen maar verrijkt. Geloven en God kun je niet in een paar woorden omvatten, het geloof en God is altijd anders en méér dan wij mensen ooit kunnen bedenken. Dat probeer ik ook in de kerkdiensten tot uiting te brengen. Dat is niet gemakkelijk, moet ik eerlijk zeggen, maar het is wel elke keer weer een uitdaging.

#### **Hoe zie je de kerk?**

De kerk zie ik als een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Waar mensen rust en vrede kunnen vinden. Maar het is ook een plek waar mensen terecht kunnen met hun levens- en geloofsvragen. Ik merk dat de drempel daar vaak nog te hoog voor is.

De kerk is niet alleen een gebouw, maar een groep mensen die, met vallen en opstaan, probeert Jezus te volgen en te doen wat Hij heeft voorgeleefd. Jezus kwam op voor de zwakkere mensen, de mensen met verdriet, met zorgen, met ziekte en pijn. Hij bood hen een nieuw perspectief. Een nieuwe toekomst waar geen verdriet, zorgen, ziekte en pijn meer zullen zijn. Deze belofte mag de kerk uitdragen in haar eigen omgeving.

#### **Hoe kun je vandaag de dag kerk-zijn?**

Als ik om mij heen in de wereld kijk, lijkt het op het eerste gezicht dat veel mensen niet echt meer met geloven of God bezig zijn. Er zijn zoveel andere dingen die het dagelijks leven van mensen opslokken. Het leven gaat zijn gangetje en daarin is weinig ruimte voor God.

Mooi vind ik dat er in onze acht dorpen nog in elke dorp een kerkgebouw staat. Het kerkgebouw herinnert ons elke keer als we het zien, aan God. De kerktoren wijst ook niet voor niets naar boven.

Ik denk dat je vandaag de dag kerk kunt zijn (of misschien wel 'moet' zijn) buiten de kerkmuren om.

Aanwezig zijn in de dorpen. Mensen laten weten dat er een kerk is, dat er een groep mensen is die in hun doen en laten wil laten zien dat God er voor iedereen wil zijn. Ook al voel of zie je Hem niet, Hij is er. Gods liefde voor de mensen mag de kerk van vandaag uitdragen. En dat is niet heel anders dan vroeger. De boodschap blijft hetzelfde, maar mensen veranderen en hebben andere behoeften dan vroeger. En daarbij aansluiten is vandaag de dag een hele uitdaging voor de kerk.

#### **Wat wil je de lezers meegeven?**

Ik hoop dat de mensen mogen ervaren dat het geloof, dat God belangrijk kan zijn in hun leven. En ik zou de lezers ook graag willen uitnodigen om eens na te denken over hoe wij kerk kunnen zijn in hun persoonlijk leven. Het geloof heeft een prachtige belofte, die de kerk wil uitdragen aan alle mensen:

**God is er voor jou en houdt van jou!  
Zijn liefde, genade en trouw is oneindig en is er voor iedereen.**

## Een eigentijdse geloofsbelijdenis (auteur onbekend)

*Ik zal niet geloven  
in het recht van de sterkste  
in de taal van de wapens  
in de macht van de machtigen.*

*Maar ik wil geloven  
in het recht van de mens  
in de macht van geweldloosheid.*

*Ik zal niet geloven  
dat alle liefde begoocheld is  
dat vriendschap onbetrouwbaar is  
dat alle woorden leugens zijn.*

*Maar ik wil geloven  
in de liefde die alles verdraagt  
in de weg van mens tot mens.*

*Ik zal niet geloven  
dat alle moeite vergeefs is  
dat de dood het einde zal zijn.*

*Maar ik durf te geloven  
in de nieuwe mens  
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.*



## Kerkdiensten

### Zondag 21 juni 2024

Zondag 21 juni is een Friese dienst. Da. Y. Hiemstra gaat dan voor in deze dienst.

### Zondag 1 september 2024

Op 1 september houden we weer ons jaarlijkse gemeente uitje. Dat betekent dat er 's morgens **geen** kerkdienst is. We hopen dat u zich weer massaal zult opgeven voor ons gemeente uitje. Meer hierover leest u elders in het kerkblad.

### Zondag 22 september 2024

Op zondag 22 september vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. We doen dat in de kerk van Dongjum. We zijn allen weer uitgenodigd om met elkaar het brood en de wijn te delen. We gedenken dan dat Jezus heeft geleefd en geleden, en is gestorven tot vergeving van alles wat ons van God scheidt. Kom en deel met ons!

## Bezoekwerk

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.



## Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in het ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die bezig zijn met een medisch traject of in het vooruitzicht hebben. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

## Huwelijksjubilea

Op 19 mei 2024 waren dhr. H. Vollema en mevr. J. Vollema-Fortuin uit Peins 65 jaar getrouwd. Samen met hen zijn wij dankbaar dat ze al zo lang lief en leed met elkaar mochten delen.

Op 13 juni 2024 waren dhr. C. en mevr. J. Rodenhuis uit Ried 50 jaar getrouwd.

Wij wensen hen nog veel gezonde en gelukkige jaren toe.

## Gemeenteleden die elders verblijven

Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Skalsum, verblijft in Woorzorgcentrum Westerpoort, afd. Earst, kamer 1, Adademiestraat 23, 8801 LJ Franeker.

Een kaartje uit de gemeente en uit onze dorpen zal ze erg mooi vinden.

## Terugblik en vooruitblik regionale activiteiten

### Regionale gesprekskring

De regionale gesprekskring is op 7 maart voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar geweest. De onderwerpen van dit seizoen waren heel divers. We hebben gesproken over 'religie en wetenschap', 'moderne slavernij en onze gevallen wereld', 'God is liefde', 'groene theologie', 'het heilig avondmaal', 'Gods almacht', enzovoorts.

Op donderdag 12 september gaat deze gesprekskring weer verder en dan hopen we dat we nieuwe mensen in onze kring mogen ontmoeten. We beginnen om 14.00 uur in de Molewijk, J.H. van Aismawei 19 in Bitgummole. Weet u welkom!

Heeft u vragen over deze kring dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, [alistork67@gmail.com](mailto:alistork67@gmail.com) of 0518462009/0622620317.

### Stap voor Stap-wandeling

Op 17 maart 2024 hadden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We hebben dat weer samen gedaan met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a., Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie. Er waren ongeveer 40 mensen.

We begonnen om 14.00 uur in kerk van Slappeterp met een korte viering, waarin de zeven kruiswoorden van Jezus centraal stonden. Daarna hebben we gewandeld in de mooie omgeving van Slappeterp en hebben we ons bezonnen op een aantal bezinningsvragen. We hebben het geheel afgesloten met een kopje koffie/thee in de kerk. Het was weer een inspirerende en mooie wandeling.

De eerstvolgende wandeling van het nieuwe seizoen is op **zondag 6 oktober om 14.00 uur**. Waar we dan gaan wandelen zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

### Vakantie Ali Stork

Als het kerkblad van juli uitkomt, is het vaste prik dat daar ook mijn vakantie in staat vermeld.

Dit jaar heb ik vakantie van 8 juli t/m 4 augustus 2024.

Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn (zoals bijvoorbeeld een overlijden) dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande kerkenraadsleden:

Onny Fokkema, 0518 452149, [pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl) of met

Geertje de Vries, 0518 451590, [geartsje.vries@gmail.com](mailto:geartsje.vries@gmail.com)

Zij hebben een lijst voorhanden met de contactgegevens en beschikbaarheid van predikanten/kerkelijk werkers uit de regio tijdens de periode van mijn afwezigheid.

Ik wens u allen een goede zomerperiode toe en hoop elkaar weer gauw te ontmoeten.



## Afsluitdijk Wadden Center Kornwerderzand



### Gemeente uitstapje

**Datum: zondag 1 september 2024**

Tijd: verzamelen om 12.00 bij de kerk van Ried

Hier gaan we carpoolen, daarna gaan we naar de

**Theetuin van Slappeterp voor de lunch.**

Na de lunch gaan we richting Afsluitdijk om een bezoek te brengen aan

**Het Waddencentrum in Kornwerderzand**

**Als afsluiting hebben we een vesper**

Rond 17 uur sluiten we de dag af .

Eigen bijdrage : 10 euro

Graag opgave bij :

Jan Oegema 0619875288

Annemarie Dondorp 0642814458

Of in de kerk



### Met welke ogen lezen wij de bijbel? (bij de voorpagina)

In de christelijke traditie neemt de Bijbel een centrale plaats in.

Een deel van die Bijbel is niet alleen Heilige Schrift voor christenen maar ook voor joden.

Wat wij het Oude Testament noemen, heet bij hen Tenach.

Wanneer Jezus en Paulus over 'de Bijbel' spreken, bedoelen ze die teksten die wij nu tot het Oude Testament rekenen.

Als we naar het hedendaagse jodendom en christendom kijken, zien we dat beide zich beroepen op de Tenach/het Oude Testament, maar deze teksten heel verschillend uitleggen.

Waar christenen de Bijbel zien als een doorlopend verhaal over God, de mensheid en verzoening, lezen joden het als een verhaal over God, volk en land.

Voor de joodse gemeenschap is de Tenach vooral een verzameling van afzonderlijke verhalen, uitspraken en onderricht die de basis vormt om als jood een goed leven te leiden.

Wanneer christenen zich niet realiseren, dat je weliswaar dezelfde teksten leest, maar dat die vanuit een heel ander perspectief geïnterpreteerd worden, kan er aardig wat ruis ontstaan.

Hoe lezen wij de bijbel?



# Observeer

Observatie is het uitgangspunt van de foto- en beeldroute.

De fotografen zijn aan de slag gegaan met het thema  
"Observatie"

Ieder heeft op zijn manier invulling aangegeven.

Wij nodigen u uit als beschouwer van de foto's en beelden ook  
te observeren. Niet alleen wat u in de kerken aantreft, maar  
ook op de route onderweg.

De route is 6 km, prima te voet en op de fiets te doen.

De exposities zijn te vinden in:

kerk in Skingen

kerk in Slappeterp

kerk in Peins

[www.fotokringdezoeker.nl](http://www.fotokringdezoeker.nl) / [paula@petervermaat.nl](mailto:paula@petervermaat.nl)