

September 2024  
37<sup>e</sup> Jaargang

PROTESTANTSE GEMEENTE

# KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009  
06-22620317  
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590  
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149

[alistork67@gmail.com](mailto:alistork67@gmail.com)

[geartsje.vries@gmail.com](mailto:geartsje.vries@gmail.com)  
[pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl)

Website: [pkn.ried-skingen.nl](http://pkn.ried-skingen.nl)



**Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:**

G. de Vries	Diaken	0518-451590	<a href="mailto:geartsje.vries@gmail.com">geartsje.vries@gmail.com</a>
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	<a href="mailto:janoegema@hotmail.com">janoegema@hotmail.com</a>
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	<a href="mailto:pkn@ried-skingen.nl">pkn@ried-skingen.nl</a>
M. de Vries	Diaken	06-23171911	<a href="mailto:annejet22@gmail.com">annejet22@gmail.com</a>
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	<a href="mailto:dondorp.kappers@gmail.com">dondorp.kappers@gmail.com</a>
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	<a href="mailto:meinevdwal@outlook.com">meinevdwal@outlook.com</a>
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	<a href="mailto:bwijma@zweins-fr.nl">bwijma@zweins-fr.nl</a>
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	<a href="mailto:j.doevendans@hetnet.nl">j.doevendans@hetnet.nl</a>

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

Mevr. M. van der Pol: [vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com](mailto:vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com) Tel: 06 22930719

Dhr. G. Boskma [vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com](mailto:vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com) Tel: 06 38391617

Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69

Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: [jzeldenrust@zweins-fr.nl](mailto:jzeldenrust@zweins-fr.nl)

**Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand****Mutaties**

Peins	Nieuwe bewoners	Elsevera Winius
	Verhuisd	Jellie en Patrick Zijlstra
	Overleden	Nienke Uildriks
Zweins	geen mutaties	
Boer	Ziekenhuis	J. de Roos, nu weer thuis.
Dongjum	Overleden	M.G. Schleich-Taling
Ried	geen mutaties ontvangen	
Skingen	geen mutaties ontvangen	
Skalsum	geen mutaties ontvangen	
Slappeterp	geen mutaties ontvangen	

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

**Contactpersonen van de dorpen:**

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. R. Tichelaar	Tel. 06-40323969
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. A. Sytsma	Tel. 0517-394744
Slappeterp	Dhr. L. Kodde	Tel. 0518-451407
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

**Kerkdiensten.**

<b>Datum</b>	<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger / Organist</b>
29 september	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling / A. de Boer collecte: Missionair Werk
6 oktober	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Mevr. L. de Vries / B. v/d Meer collecte: Werelddiaconaat
13 oktober	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat / A. Pennaertz collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
20 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. M.Gort-Terpstra / A. de Boer collecte: Werelddiaconaat
27 oktober	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork / K. Hoek collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
3 november	<b>Zweins.</b> Reginakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / B. v/d Meer collecte: Zending
10 november	<b>Zweins.</b> Reginakerk Oogstdienst	9.30 uur	Mevr. A. Stork / H.J. Westra collecte: Werelddiaconaat
17 november	<b>Ried.</b> Walburgakerk	9.30 uur	Drs. J. de Haan / K. Hoek collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
24 november	<b>Ried.</b> Walburgakerk Eeuwigheidszondag m.m.v. Postma/Kwant	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / Postma collecte: Pastoraat
1 december	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk Eerste Advent m.m.v. projectkoortje	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / A. de Boer collecte: Werelddiaconaat
8 december	<b>Slappeterp.</b> Dionysiuskerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork / H.J. Westra collecte: Werelddiaconaat
15 december	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling / K. Hoek collecte: Werelddiaconaat
22 december	<b>Skingen.</b> Stevenskerk	9.30 uur	Mevr. A. Stork / B. v/d Meer collecte: Protestantse kerk/Jonge Generaties
24 december	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk Kerstracht		Mevr. A. Stork / K. Hoek collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
25 december	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk Kerst	9.30 uur	Mevr. A. Stork / A. de Boer collecte: Kinderen in de knel
29 december	<b>Dongjum.</b> Donatuskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema / B. v/d Meer collecte: Diaconie en Kerkvoogdij

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

**Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 8 december 2024**

## Van de pastor

Psalmen 131:1-2 Een pelgrimslied van David.

*HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.*

*Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.  
Als een kind, de borst ontwend, stil op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij.*

Soms is het fijn om stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar iets dat nog krachtiger is: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die stilte komen ze heel dicht bij Hem. Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel 1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13). Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60). Ook Jezus zoekt de stilte op om met God te praten (Matteüs 14:22-23).

In de Bijbel kunnen we lezen dat je in de stilte niet alleen je eigen zorgen aan God kunt voorleggen, maar dat je daar ook iets van God kunt waarnemen. Als je alles stil maakt, ook jezelf, kun je echt eerbiedig zijn voor God. Stil zijn is dan een houding om te luisteren, een houding van ontzag en verwondering.



Het is het omgekeerde van trots en arrogant zijn, zoals we lezen in Psalm 131:1 en 2. Het is de ideale manier om open te staan voor God en wat Hij van je vraagt.

De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In de Bijbel ontmoeten God en mensen elkaar vaak in de stilte. In de stilte mag je weten dat God er voor jou is en bij jou wil zijn. Hij geeft je rust en vrede. Daar mag je op vertrouwen. Op de hoogtepunten in je leven, maar ook tijdens de dieptepunten in je leven.

Een prachtig lied uit het Nieuwe Liedboek zingt over die stilte. Lied 887.

*Wees stil en weet: Ik ben uw God.  
Wees stil en weet: Ik ben uw God.  
Wees stil en weet: Ik ben uw God.*

*Ik ben het die u helen zal.  
Ik ben het die u helen zal.  
Ik ben het die u helen zal.*

*Op U vertrouw ik, goede God.  
Op U vertrouw ik, goede God.  
Op U vertrouw ik, goede God.*



## Verhaal 'De zin van stilte'

Er was eens een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen.

Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.

De monnik, die net een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: 'Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?'

De mensen tuurden naar het water en zeiden: 'We zien helemaal niets.'

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. 'Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?'

De mensen keken weer en zeiden opgetogen: 'We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!'

'Dat is de kracht van de stilte,' legde de monnik uit. 'Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten.'



Enige tijd later zei de monnik weer: 'Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?'

De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: 'Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!'

'Juist,' beaamde de monnik, 'als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.'

## Kerkdiensten

### Zondag 22 september 2024

Op zondag 22 september hebben we met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd.

We deden dat in de kerk van Dongjum. We waren allen weer uitgenodigd om met elkaar het brood en de wijn te delen. We gedenken dan dat Jezus heeft geleefd en geleden, en is gestorven tot vergeving van alles wat ons van God scheidt. Kom en deel met ons!



### Zondag 10 november 2024 Oogstdienst

Op 10 november houden we weer onze jaarlijkse oogstdienst. Wij zijn God dankbaar dat wij elke dag eten op tafel hebben, maar tegelijk weten we dat dat niet voor iedereen geldt. Onze dankbaarheid laten we zien door aan het einde van de dienst weer de traditionele fruitbakjes uit te delen.



### Open Kerk zaterdag 23 november 2024

Op de zaterdag voorafgaande aan de Eeuwigheidszondag, zaterdag 23 november a.s., zullen we de kerk van Ried openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en een kaarsje willen aansteken voor een overleden dierbare, voor moeilijke situaties of voor wereldse zaken. U bent van harte welkom tussen 14.00 u. en 17.00 u. op zaterdag 23 november in de Walburgakerk van Ried.

### Zondag 24 november 2024 Eeuwigheidszondag

Op 24 november a.s. is het Eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We gedenken de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Deze zondag gaat het niet alleen over de dood, maar we staan ook stil bij een nieuw begin. Het geloof biedt ons een nieuw perspectief, een nieuw uitzicht, dat verbonden is met de adventsperiode, dat direct na deze zondag begint. De vier weken voor kerst.

Op de Eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van dood naar leven gemaakt.

Voor elk dorp zal een kaars worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars, voor de overledenen uit dat dorp. Zo willen we hen allen toevertrouwen aan de Eeuwige. Ook is er voor een ieder de gelegenheid om een kaarsje voor een dierbare aan te steken en zijn of haar naam te noemen. Voorganger in deze dienst is ds. Han Dondorp en muzikale medewerking zal verleend worden door echtpaar Postma-Kwant op fluit en orgel. U bent van harte welkom om dit met ons mee te beleven. Ook als u geen kerklid bent. Weet u welkom.



### Zondag 1 december 2024 Eerste Adventszondag

Zondag 1 december begint de adventsperiode. Het is een periode waarin we langzaam toelevan naar het licht van Kerst, het licht dat zal schijnen op de stal van Bethlehem waar het kindje Jezus wordt geboren. De adventsperiode bestaat uit de 4 weken voor Kerst. Elke zondag steken we een kaarsje aan aan de Paaskaars. Het licht verdrijft het donker totdat het Kerst wordt en het volle licht van Christus over ons zal schijnen.

Ds. Han Dondorp is de voorganger en het koortje van Jelle en Bert, Han en Annemarie zal hun medewerking verlenen aan de dienst. U bent van harte welkom om met ons de weg naar Kerst te gaan.

### Bezoekwerk

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

## Pastoralia

### Overlijden

Op dinsdag 3 september 2024 is Nienke Uildriks overleden. Zij is 64 jaar geworden. Zij woonde samen met haar man Arend aan de Potterslân in Peins.

Op maandag 9 september 2024 heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in crematorium Andringastate te Marsum.

Op de rouwkaart stonden prachtige zegenwoorden geschreven die Nienke zelf had uitgezocht:

*De frede fan 'e greiden wês oer dy,  
de frede fan mar en lân,  
de frede fan 'e loften wês oer dy,  
de frede fan waad en strân.  
Djippe frede mei komme oer dy.  
Mei Gods frede no groeie yn dy.*



Tijdens het afscheid hebben we liederen gehoord die Nienke zelf had uitgezocht. We hebben gelezen uit psalm 139 waarin we horen dat God ons ten diepste kent en altijd bij ons is. Hij is er aan het begin van ons leven en zal er zijn aan het einde van ons leven. Hij laat ons nooit los. Hij is altijd bij ons en geeft rust en vrede. In het vertrouwen dat God van Nienke houdt en bij haar is nu wij haar hebben moeten loslaten, hebben we afscheid van haar genomen. Zij is nu op een plek van rust en vrede waar God bij haar is. Wij wensen Arend en Kimberley veel kracht toe met het verlies van Nienke en de leegte die zij achterlaat.

Ook zijn er de afgelopen periode meer mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare en die we hier niet bij naam noemen. Wij wensen hen ook veel kracht toe en in gedachten en gebed zijn wij bij hen.

Ook zijn er in onze dorpen mensen ziek, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in het ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die bezig zijn met een medisch traject of in het vooruitzicht hebben. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden hun verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen.

### Gemeenteleden die elders verblijven

Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Skalsum, verblijft in Woorzorgcentrum Westerpoort, afd. Earst, kamer 1, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker.

Een kaartje uit de gemeente en uit onze dorpen zal ze erg mooi vinden.

### Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.

De regionale gesprekskring is voor de eerste keer bij elkaar geweest op donderdag 12 september. De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over 'Wonderen in de bijbel'.

De tweede bijeenkomst is op donderdag 17 oktober a.s.

Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork.  
alistork67@gmail.com of 0518 462009 / 06 22620317.

### Vrije dagen en studiedag Ali Stork

Van maandag 7 t/m 15 oktober ben ik afwezig. Deels vanwege een korte vakantie en deels vanwege de cursus 'Dementie', een theologische en pastorale uitdaging die ik in Utrecht ga volgen. Elke vijf jaar zijn predikanten en kerkelijk werkers verplicht om een aantal studiepunten te halen door het volgen van cursussen en supervisiebegeleiding. Eind vorig jaar en begin dit jaar heb ik een supervisietraject gevolgd en nu zijn de cursussen en studiedagen aan de beurt. Dat betekent dat ik zo nu en dan een aantal dagen afwezig ben vanwege studie.



Mochten er in die perioden dringende pastorale zaken zijn (zoals bijvoorbeeld een overlijden) dan is er altijd een collega predikant of collega kerkelijk werker beschikbaar voor pastorale bijstand.

Voor de periode van 7 t/m 15 oktober kunt u, bij dringende pastorale zaken, contact opnemen met Onny Fokkema, 0518 452149, [pkn@ried-skingen.nl](mailto:pkn@ried-skingen.nl). Zij heeft een lijst voorhanden met de contactgegevens en beschikbaarheid van predikanten/kerkelijk werkers uit de regio tijdens deze periode van mijn afwezigheid.



### Gemeenteavond

Jarenlang was het een goede gewoonte om op de dankdag voor gewas en arbeid een gemeenteavond te houden. Een spreker werd uitgenodigd, financiën besproken en de avond werd afgesloten met een hapje en drankje.

Helaas blijkt dat er de afgelopen jaren voor deze avond weinig of geen belangstelling meer is van gemeenteleden.

Daarvoor in de plaats houden we nu een inloopspreekuur.

U bent met uw vragen, op welk gebied dan ook, van harte welkom op woensdag 20 november om 15.30 uur in de consistorie van de kerk van Ried. We zien u graag!



### Terugblik Gemeente uitje 1 september 2024

Op zondag 1 september rond de klok van 12.00 uur vertrokken we met ongeveer 35 mensen richting de Teetún fan Slappeterp voor een heerlijke lunch. We konden mooi buiten zitten, want de zon scheen en de temperatuur was goed. Om 14.30 uur werden we in het Waddencentrum bij de Afsluitdijk verwacht. We konden daar onze kennis bijspijkeren en leerden over het ontstaan van het waddengebied. Rond 16.00 uur vertrokken we naar het kerkje van Zurich waar we de dag afsloten met een vesper waarin psalm 117 centraal stond. Psalm 117 is de kortste psalm in de bijbel die jubelt over de grootse dingen van God. Al met al hebben we genoten van wat we gezien en gehoord hebben en zijn we het nieuwe kerkelijk seizoen van start gegaan met een gezellige en ongedwongen samenzijn.

