

Maart 2025
38^e Jaargang

PROTESTANTSE GEMEENTE

KERKBLAD

RIED-SKINGEN C.A.



Pastor

Mevr. A. Stork

0518-462009

alistork67@gmail.com

06-22620317

Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries

0518-451590

geartsje.vries@gmail.com

Scriba:

Mevr. O. Fokkema

0518-452149

pkn@ried-skingen.nl

Website: pkn.ried-skingen.nl

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries	Diaken	0518-451590	geartsje.vries@gmail.com
J. Oegema	Ouderling	0517-397394	janoegema@hotmail.com
O. Fokkema	Ouderling/scriba	0518-452149	pkn@ried-skingen.nl
M. de Vries	Diaken	06-23171911	annejet22@gmail.com
A. Dondorp	Diaken	0517-390839	dondorp.kappers@gmail.com
M. v/d Wal	Ouderling kerkrentmeester	0517-394253	meinevdwal@outlook.com
B. Wijma	Kerkrentmeester	0517-232209	bwijma@zweins-fr.nl
J. Doevendans	Adviserend kerkrentmeester	0517-395521	j.doevendans@hetnet.nl

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com Tel: 06 22930719
 Dhr. G. Boskma vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com Tel: 06 38391617

Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69
 Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand**Mutaties**

Peins	Nieuwe bewoners	Fam. H. Versteeg
Zweins	Nieuwe bewoners	Fam. Heida
	Verhuisd	Fam. H. Versteeg naar Peins
Boer	Overleden	Job Beekman
Dongjum	Verhuisd	Dhr. R. Kuiken naar Menaam
Ried		
Skingen	Nieuwe bewoners	Fam. R. Roersma
Skalsum	Overleden	Dhr. Y.Kikstra Jet Kingma
Slappeterp	Verhuisd	Lou Kodde naar Menaam
	Ziekenhuis	Fokke Fokkema, nu weer thuis?

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer	Mevr. G. v.d. Wal	Tel. 0517-269403
Dongjum	Mevr. R. Tichelaar	Tel. 06-40323969
Peins	Mevr. M. Bootsma	Tel. 0517-269660
Ried	Mevr. Tj. de Jong	Tel. 0517-269401
Schalsum	Mevr. A. Sytsma	Tel. 0517-394744
Slappeterp	Mevr. G. de Vries	Tel: 0518-451590
Schingen	Dhr. B. v/d Laan	Tel: 0517-231653
Zweins	Mevr. J. Zeldenrust	Tel. 0517-232209

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 30 juni 2025

Kerkdiensten.

Datum	Plaats	Tijd	Voorganger / Organist
30 maart	Boer. Mariakerk m.m.v.mevr. Ederveen, Harpiste	9.30 uur	Mevr. A. Stork / B.v/d Meer collecte: Werelddiaconaat: Colombia
6 april	Boer. Mariakerk m.m.v. Jetze Klaas Dijkstra op cornet	9.30 uur	Mevr. L. de Vries/ A. de Boer collecte: Zending: Golfstaten
13 april	Slappeterp. Dionysiuskerk	9.30 uur	Mevr. C. Akkerboom-Hondema / A. Pennaertz collecte: Missionair Werk
18 april	Slappeterp. Dionysiuskerk Goede Vrijdag	19.30 uur	Mevr. A. Stork / B. v/d Meer
20 april	Slappeterp. Dionysiuskerk Pasen m.m.v. Jetze Klaas Dijkstra op cornet	9.30 uur	Mevr. A. Stork / K. Hoek collecte: Noodhulp: Oekraïne
27 april	Ried. Walburgakerk Fryske Tsjinst	9.30 uur	Ds. T. Gaastra/ H.J. Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
4 mei	Ried. Walburgakerk m.m.v. SingIn Dronrijp	9.30 uur	Ds. J. Kamerling / K. Hoek collecte: Noodhulp: Soedan
11 mei	Dongjum. Donatuskerk m.m.v.B.B.B.Sjongers	9.30 uur	Mevr. A. Stork / B. v/d Meer collecte: Zending: Bangladesh
18 mei	Dongjum. Donatuskerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp/ A. Pennaertz collecte: Missionair Werk
25 mei	Dongjum. Donatuskerk H.A.	9.30 uur	Mevr. A. Stork / H.J. Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
1 juni	Ried. Walburgakerk	9.30 uur	Drs. P. Vermaat / A. de Boer collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
8 juni	Ried. Walburgakerk Pinksteren m.m.v. Nota Feliz	9.30 uur	Mevr. A. Stork / B.v/d Meer collecte: Zending: Myanmar
15 juni	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Ds. J.C. Dondorp / H.J.Westra collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
22 juni	Boer. Mariakerk	9.30 uur	Ds. J. Kamerling / A. Pennaertz collecte: Binnenlandsdiaconaat
29 juni	Schalsum.	9.30 uur	Mevr. A. Stork / B.v/d Meer collecte: Werelddiaconaat:Moldavië
6 juli	Schalsum Fryske Tsjinst	9.30 uur	Ds. T. Gaastra / collecte: Werelddiaconaat:Ghana
13 juli	Dongjum	9.30 uur	Ds. H. Dondorp / H. J. Westra collecte: Missionair Werk

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Van de pastor

Deze keer ter overdenking voor de 40-dagentijd een stukje uit het boek *'Onderweg met Bonhoeffer – 40 teksten voor persoonlijke stille tijd'* van Sandro Göpfert.

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. (Romeinen 8:18-21.)

'Op veel plaatsen in het boek Psalmen leer je hoe je de grote verscheidenheid aan het lijden in de wereld en in je persoonlijke leven op de juiste manier bij God kunt brengen. Ernstige ziekte en diepe verlatenheid door God en mensen, bedreigingen, vervolging, gevangenschap en wat je verder ook maar voor lijden in deze wereld tegenkomt, in de Psalmen lees je erover.

De psalmen ontkennen niets, ze verdoezelen niets met vrome woorden, ze laten al het lijden als zware aanvechting van het geloof staan. Ja, ze kunnen het lijden vaak zelfs niet meer over zien (Psalm 88), maar ondanks alles klagen ze het uit bij God.

Het gaat in de klaagpsalmen over de volle gemeenschap met de God die rechtvaardigheid en liefde is. Jezus Christus is echter niet alleen het doel van ons bidden, nee, Hij is er ook zelf bij in ons bidden. Ter wille van ons heeft Hij aan het kruis uitgeroepen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Daarom mogen we weten dat er geen lijden op aarde meer is waarin Christus niet bij ons is en met ons meelijdt en meebidt als onze enige Helper.'

(Uit: Die Psalmen, 53-55 – DBW 5, 124v van Dietrich Bonhoeffer)

Niet zonder reden wordt de vraag naar het lijden ook wel 'de rots van het atheïsme' genoemd (George Büchner). 'Waarom moeten we lijden?', 'Waarom gebeuren er zoveel narigheid, ongerechtigheid en onbegrijpelijke dingen in de wereld dat je er amper woorden voor kunt vinden?', 'Hoe kan God dat toelaten?' Over de liefde van God en het leed in de wereld – en over de spanning die daartussen bestaat – zijn boekenplanken vol geschreven.

Als Bonhoeffer de vragen naar het lijden behandelt, geeft hij geen rationele, theoretische antwoorden. Maar hij laat wel zien hoe we met die vragen kunnen omgaan – namelijk: ze bij God brengen.

God zelf lijdt met ons mee! Dat zien we als we naar het kruis kijken, naar Jezus, die weet wat lijden is, die, zoals de Bijbel zegt, 'voor ons' heeft geleden.

Als je in al je nood naar God toe gaat, en alles wat je kwelt voor Hem neerlegt, blijf je in contact met God. In *Gemeinsames Leben* wijst Bonhoeffer al op meer dan één plaats op de schat die te vinden is in de bijbelse Psalmen.

En in zijn laatste boek, dat hij in 1940 zelf heeft uitgegeven – *Das Gebetbuch der Bibel* – knoopt hij daarbij aan en laat hij vooral in de uitleg van de klaagpsalmen zien hoe het geloof ook in moeilijke omstandigheden kan standhouden. In deze gedachten zie je iets van Bonhoeffers diepe overtuiging dat christenen ook de harde werkelijkheid onder ogen moeten zien en er niet voor weg moeten vluchten.

Dat ze met Jezus, hun meelijdende Voorbidder, hun weg door de duisternis moeten gaan. *(Sandro Göpfert)*

Bezinningsvragen

1. Heb je je zorgen en verdriet wel eens met God gedeeld? Zo ja, in welke situatie, omstandigheid was dat?
2. Kun je alles wat je niet begrijpt in het volste vertrouwen in Gods hand leggen?

Ali Stork



Wie alleen loopt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
 Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
 Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.
 Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
 Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
 Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
 Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last.
 Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
 Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
 Ze heeft maar twee voeten.
 Ze heeft maar twee armen.
 Ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap
 heeft ieder duizend handen,
 heeft ieder duizend voeten,
 loopt niemand ooit alleen.



(Patrice Kayo uit Kameroen)

De 40-dagentijd 5 maart t/m 19 april 2025

De 40-dagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere manier: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat 'as' komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de 40-dagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Stille of Goede Week. In veel kerken is er elke dag een bijeenkomst, op z'n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus' kruisiging en dood centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Het is de dag dat Jezus in het graf lag. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstaat uit de dood.

Het zijn eigenlijk 46 dagen, want de zondagen worden niet meegeteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het heeft betrekking op voorbereiding en verwachting, op vasten en boetedoening of zuivering.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden.

Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als Hij zichzelf ook 40 dagen terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt Hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk wordt Hem alles duidelijk en begint Hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, en een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de 40-dagentijd: de christenen zoeken God en hopen Hem uiteindelijk te vinden.

In de 40-dagentijd houden we onze ogen gericht op het komende Paasfeest. Het Licht van Pasen is voor ons een baken in de stille en donkere tijd vóór Pasen waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken. We steken dan op de zondagen in de 40-dagentijd, beginnend op zondag 9 maart, elke week een kaars aan de Paaskaars aan als teken van ons vertrouwen in het volle licht van Pasen.



Bijzondere diensten in de Stille Week en Pasen van 14 t/m 20 april 2025

Vrijdag 18 april 2025 Goede Vrijdag

Op vrijdag 18 april om 19.30 uur komen we op Goede Vrijdag bij elkaar voor een dienst in de Dionysiuskerk van Slappeterp. We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Van de gang naar het kruis tot zijn sterven aan het kruis. We lezen het hele lijdensevangelie en we doven de paaskaars als we stil staan bij Jezus' sterven. Als we de kerk binnen komen en als we de kerk verlaten zal het stil zijn.

Zaterdag 19 april 2025 Stille Zaterdag

Open Kerk 14.00 u.-17.00 u.

Op zaterdag 19 april is het Stille Zaterdag en ben je van harte welkom in de Dionysiuskerk van Slappeterp voor de Open Kerk. Er is dan ruimte om in alle rust even te gaan zitten en de stilte in je op te nemen, een kaarsje aan te steken voor een dierbare of voor groeperingen en moeilijke situaties, veraf en dichtbij. De Open Kerk is van 14.00 u. tot 17.00 u.

Zondag 20 april 2025 Pasen

Paaszondag 31 maart, komen we om 09.30 u. bij elkaar in de Dionysiuskerk van Slappeterp om het Paasfeest te vieren. We vieren de Opstanding van Jezus Christus. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en we mogen op deze Paasmorgen jubelen van vreugde. Muzikale medewerking wordt verleend door Jetze Klaas Dijkstra op cornet en Klaas Hoek op orgel. Komt allen!



Paaskaars 2025

Wat is een paaskaars?

Paaskaarsen zijn lange, ivorkleurige kaarsen die in de katholieke en protestantse kerk worden ontstoken tijdens de paasnacht.

Ze symboliseren de opstanding van Jezus, het licht van Christus.

In veel protestantse kerken brandt de Paaskaars tijdens iedere zondagse dienst.

Paaskaarsen zijn grote kaarsen die worden versierd met het jaartal en andere christelijke symbolen. Elk jaar worden er nieuwe Paaskaarsen ontworpen met verschillende afbeeldingen.

Dit jaar is er voor onze gemeente gekozen voor de Paaskaars met de

afbeelding van de Heilige Geest. De Christusmonogram  met vredesduif,

de Alpha  -Omega  met daaronder een medaillon in wasreliëf: de Heilige Geest in wit op een vlak van oranje, geel en rood, afgeleid van het glas-in-lood raam in de apsis van de St. Pieter te Rome, boven de 'Cathedra Petri' ofwel de Heilige Stoel van Petrus, ontworpen door Gian Lorenzo Bernini en midden 17de eeuw gemaakt. Helemaal onderaan staat het jaartal.



Kerkdiensten

Zondag 30 maart 2025 Harpiste Regina Ederveen

Op zondag 30 maart zal harpiste Regina Ederveen haar medewerking verlenen aan de dienst. We mochten al twee keer eerder genieten van haar prachtige harpmuziek. Organist Bauke van der Meer zal ons met zijn prachtig orgelspel begeleiden tijdens de samenzang. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze speciale dienst om 09.30 uur in de Mariakerk te Boer.



Zondag 27 april 2025

Zondag 27 april 2025 zal een fryske dienst zijn. Ds. Tinus Gaastra van de Protestantse Gemeente Westerkerk te West-Terschelling zal dan voorgaan in de dienst. De dienst begint om 09.30 uur in de Walburgakerk te Ried.

Zondag 25 mei 2025 Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 25 mei 2025 vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. We doen dat in de Donatuskerk van Dongjum. Wij zijn allen weer uitgenodigd om met elkaar het brood en de wijn te delen als teken van Gods verzoening in en door Jezus Christus.

Donderdag 29 mei 2025 Hemelvaartsdag

Zie voor meer informatie bij de regionale activiteiten.

Zondag 8 juni 2025 Pinksteren

Op zondag 8 juni vieren we het Pinksterfeest. We vieren dat Jezus ons heeft vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons inspireren om het goede te doen, vrede en gerechtigheid na te leven. Zij wil ons moed en kracht geven om moeilijke momenten te doorstaan en op te staan tegen onrecht en geweld. U bent van harte uitgenodigd om de Geest van God met open armen en een open hart te ontvangen. De blaasgroep Nota Feliz uit Berltsum zal haar medewerking verlenen aan de dienst. De dienst begint om 09.30 uur in de Walburgakerk van Ried. U bent weer van harte uitgenodigd.



Terugblik bijzondere diensten

Zondag 26 januari 2025 SingIn uit Dronryp

Op zondag 26 januari 2025 was de SingIn uit Dronryp bij ons in de kerkdienst. Hun zang en muziek galmde door de kerk. De dienst stond in het teken van jubelen, zingen en musiceren als dank aan God, onze Heer. Tijdens de dienst was er de gelegenheid om op een briefje te schrijven waar een ieder dankbaar voor is. Aan het eind van de dienst mocht iedereen het briefje in de 'dankbaarheidsboom' bij de uitgang hangen. Het was een prachtige dienst! Een impressie van de dienst ziet u hieronder.

Op Kerstavond 24 december 2025 zal SingIn weer meewerken aan de dienst.

We verheugen ons er op.



Bezoekwerk

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

Pastoralia

De afgelopen periode zijn er mensen in onze gemeente en dorpen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare, er zijn mensen die ziek zijn, die zorgen kennen, die een onderzoek of operatie in het ziekenhuis moesten ondergaan. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode. De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Huwelijksjubilea

Op 27 december 2024 waren dhr. en mevr. E. en H. van der Ploeg-Bijker uit Ried 50 jaar getrouwd.

Op 20 februari 2025 waren dhr. en mevr. B. en C.L.C. Schonewille-Boendermaker uit Ried 40 jaar getrouwd.

Wij wensen beide echtparen nog vele jaren in geluk en voorspoed toe.

*Wij, mensen, zijn door U bestemd om gelukkig te zijn met elkaar.
Zo hebt U ons gemaakt, zó zijn wij door U bedoeld.
Steeds weer wekt U liefde in het hart van mensen.
Wij bidden U voor hen die samen de weg van het leven gaan.
Wees U het licht op hun pad, doe hen leven van uw genade
en vervul hun hart met de warmte van uw goedheid.
Maak hen tot een zegen voor elkaar en hun omgeving.
Dat hun liefde standvastig mag zijn, oprecht en trouw, al hun levensdagen.*



Gemeenteleden die elders verblijven

Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Skalsum, verblijft in Woonzorgcentrum Westerpoort, afd. Earst, kamer 1, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker. Een kaartje uit de gemeente en uit onze dorpen zal haar goed doen.

Terugblik activiteiten

Gespreksochtenden van 28 januari en 18 februari 2025

In januari en februari hielden we weer onze jaarlijkse gespreksochtenden.

De eerste gespreksochtend hebben we het lied 'Wij zijn de zoekers naar de zin' van ds. A. C. Bronswijk besproken. Naar aanleiding van een aantal gespreksvragen mocht een ieder vertellen wat hem/haar aanspreekt in dit lied en welke woorden uit dit lied hoop geven. Vervolgens werd iedereen uitgenodigd om een fotokaartje uit te zoeken die volgens hem/haar past bij dit lied. We hebben de ochtend afgesloten met het aansteken van een kaarsje waarbij iedereen een gebedsintentie mocht uitspreken.

De tweede gespreksochtend was het thema 'Van U is de toekomst'. De volgende gespreksvragen en stellingen kwamen onder andere aan de orde:

- Hoe ziet u de toekomst?
- Welke beelden komen bij u boven als u denkt aan Gods toekomst?
- Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan Gods toekomst, persoonlijk en als gemeente? Op welke manier kijkt u aan tegen de wereld?
 - Er valt niet veel goeds van de wereld te verwachten.
 - De meeste mensen deugen.
 - Er is geen belangstelling voor geloof en kerk.
 - Mensen zijn op zoek naar zin.
 - Er is van alles waar ik me zorgen over maak.
 - Ik doe mijn best een steentje bij te dragen aan een betere wereld.
 - Er is veel goedheid, waarheid en schoonheid om ons heen.
 - Mensen zijn geneigd en in staat tot groot kwaad.
 - De Geest waait overal.
- Welke roeping heeft de kerk volgens ons?

We kunnen terugkijken op twee goede bijeenkomsten.

Gemeenteavond 12 maart 2025?

Het thema van de avond was: Onze gemeente in 2030

Tijdens de maaltijd met soep en broodjes hebben we met elkaar gepraat over de toekomst van onze gemeente. Er waren woorden als opheffen, samengaan en woorden tot bemoediging.

Ook bemoedigend zijn de woorden van onze koster Bart Kingma uit Ried in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 maart. Dit was op een bijeenkomst in de Grote Kerk in Leeuwarden over de toekomst van Friese kerken.

Ik vind het fascinerend om te zien hoe een klein groepje mensen ontzettend veel geluk uit de zondagmorgen haalt. Zo fijn om te zien hoe gelukkig mensen kunnen zijn, en niet alleen van mijn koffie.

Het einde van een tijdperk is nog lang niet voorbij: in de dorpen heeft de kerk op sociaal gebied nog een geweldige functie



Zie ook verderop in het kerkblad het artikel van de Classis over dit onderwerp.

Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring Bitum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.

Als dit kerkblad verschijnt is de regionale gesprekskring al weer voor de laatste keer bij elkaar geweest op 13 maart. Het afgelopen seizoen hebben we de volgende onderwerpen behandeld: 'Wonderen in de bijbel', 'het bijbelboek Prediker', 'Visies op de bijbel', 'Adam, de koning der dieren' uit het boek 'De bijbel nu' van Meir Shalev en het bijbelboek Openbaring hoofdstuk 1. In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze gesprekskring. Tegen die tijd leest u hier meer over in het kerkblad.

Stap voor Stap-wandeling 30 maart 2025

Op zondag 30 maart 2025 houden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a., Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie. We zijn deze keer welkom bij de Protestantse gemeente te Bitum c.a. We komen om 14.00 uur bij elkaar in de Sint-Pontianuskerk van Marsum, Buorren 25, voor een middaggebed, waarna we gaan wandelen in de mooie omgeving van Marsum. Al wandelend overdenken we in stilte een aantal bezinningsvragen, waarna we met elkaar van gedachten wisselen over wat de bezinningsvragen bij ons hebben opgeroepen aan gedachten en gevoelens. Na de wandeling van ongeveer vijf kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn. Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, alistork67@gmail.com of 0518 462009/06 22620317.

Vespers Stille Week in d' Âlde Wite (Salviuskerk) te Dronryp

In de Stille Week (de week voor Pasen) op maandag 14 april, dinsdag 15 april en woensdag 16 april, worden er weer korte vespers in de Salviuskerk te Dronryp gehouden. De vespers zijn van 19.30 u. tot ongeveer 20.00 u. Het thema dit jaar is: 'Een nieuwe dag'.

Tijdens de vespers willen we ons bezinnen op het lijden en sterven van Jezus.

Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen er geen aankondigingen gedaan worden. De orde van dienst is de leidraad. De muziek is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen. De vespers sluiten de 40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

U bent van harte uitgenodigd om de vespers mee te maken en met ons te beleven.

Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 2025 'Hij laat ons nooit alleen'.

Het is al een beetje traditie geworden dat we op Hemelvaartsdag een regionale viering houden. Ook dit jaar hopen we weer met de gemeenten van Menaam, Dronryp, Berltsum, Bitum-Bitummole-Ingelum-Marsum en Wirdum samen te komen. Ook gastgemeenten zijn van harte welkom. Op donderdag 29 mei 2025 zal deze viering plaatsvinden. Dit jaar zijn we door de gemeente van Bitum-Bitummole-Ingelum-Marsum uitgenodigd om de viering bij hen in de Moletsjerke, van Aismawei 11, te Bitummole te houden in verband met het 100-jarig bestaan van de Moletsjerke en het 45-jarig bestaan van de Molewjuk.

Het thema van de viering is 'Hij laat ons nooit alleen'.

We beginnen de dag om 08.00 u. met een ochtendwandeling, we starten op het plein van de Molewjuk. Om 09.00 u. staat er een lekker ontbijt voor ons klaar in de Molewjuk. Vervolgens is er om 10.00 u. een viering in de Moletsjerke. En we sluiten de morgen af met een kopje koffie of thee.

Aanmelden is niet nodig. De verschillende onderdelen van het programma hebben een open karakter, dat wil zeggen dat het mogelijk is een gedeelte mee te maken. Het wandelen om acht uur wordt meestal gezien als iets voor liefhebbers. Als u of jij later wilt aanschuiven voor het ontbijt en voor de viering, dan kan dat.

Er is oppas voor de jongste kinderen en de kerkdienst is geschikt voor alle leeftijden. Tussen de Moletsjerke en de Molewjuk is een groot parkeerterrein en alle ruimte voor uw fiets.

U bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te beleven.

Beleef het mee en vier je geloof, dat God vanuit de hemel voor ons blijft zorgen.





Protestantse Kerk
Classis Fryslân

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2025
Nummer 2

*'Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders en zusters bijeen te wonen!'*
(Psalm 133:1, NBV21)

Alleen samen zijn we Kerk, maar hoe?

Dit was het thema van de brede vergadering van onze classis op donderdag 23 januari in Joure: geloven doe je samen. Al eeuwen is de kerk daarom verdeeld in gemeentes waar mensen samen kunnen komen en naar elkaar omzien. Doorgaans zijn die gemeentes in oppervlakte zo groot, dat je elkaar nog net te voet bereiken kunt. Eeuwenlang was dat van groot praktisch belang. Zo kent de kaart van onze classis meer dan 200 gemeentes. Dat werkt goed, maar blijft dat ook zo in onze tijd? De kerk is een stuk kleiner geworden, en afstanden ook. Zouden we het heerlijk bijeen wonen van al die broeders en zusters niet anders kunnen regelen? Om dit te verkennen loop ik de verschillende vragen van deze avond één voor één met u langs en vertel wat de rode draad is in de reacties.

Waar draait het om in uw gemeente?

Geloof en gemeenschap: daar draait het om in de gemeente van de Heer. Bij deze vraag werden vooral deze twee opties aangekruist, en dan vaak met de opmerking erbij dat het ene niet los te zien is van het andere: geloven doe je samen, dat kan niet anders! Het geloof is te groot voor mijn koppie alleen en het wil handen en voeten krijgen in de omgang met elkaar. Daarom vormen we een gemeente en willen we elkaar niet missen!

Hoe staat het met de bestuurskracht van uw kerkenraad?

Deze tweede vraag bevindt zich nog steeds op geestelijk vlak. Geloven komt niet zomaar op uit onszelf, het vraagt om geestelijk leiderschap. Daar staat de kerkenraad voor. En gelukkig: de meeste gemeentes hebben nog een volledige of bijna volledige kerkenraad! En dat gaat goed! Maar: in heel veel gemeentes verwacht men dat dat niet lang meer duurt. Opvolgers zijn vaak niet meer te vinden. Veel kerkenraden zijn de afgelopen jaren al flink gekrompen, en verder krimpen gaat niet meer. Daar kun je somber over zijn, maar je kunt ook zeggen: meer dan tweehonderd zelfstandige gemeenten met elk hun eigen kerkenraad, dat is ook wel een beetje veel.

De volgende vragen zijn uitgewerkt in het gehele document dat terug te vinden is op de website: classisfryslan.nl

- Op welke punten zou u willen samenwerken met andere gemeentes?
- Hoe ziet u de rol van gemeentes met een sterke kerkenraad?
- Hoe ziet u de rol van gemeentes met een kleine, kwetsbare kerkenraad?
- Wat verliezen we wanneer we meer gaan samenwerken?
- Wat winnen we wanneer we meer gaan samenwerken?
- Hoe ziet u bij dit alles de rol van de classis?

Actuele thema's die ons als kerkenraad en gemeente ook aangaan en bezighouden!

Hoe toekomstbestendig is de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.?

Thema Veertigdagentijd: Heilig je Leven

40
DAGENTIJD

Het thema voor de Veertigdagentijd 2025 is 'Heilig je leven'. In de liturgische handreiking staat dit als volgt beschreven: 'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt.

Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving.

Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig?

En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?'

Voor elke zondag in de Veertigdagentijd is er een symbolische bloemschikkingssuggestie

Vanaf deze eerste zondag gebruiken we de aarde.

Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven.

De lijnen van het kruis worden versterkt door rode takken verticaal en groene takken horizontaal op het kruis te binden.

De takken symboliseren de tweesprong, rode takken symboliseren de verbinding met het goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met het leven op aarde.

Groen is de kleur van de toekomst.

Woorden bij de schikking

Rode takken verbinden door het genadekruis de groene takken van de toekomst.



Bij iedere schikking is er een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemschikkingssuggestie. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden.

Niet alles vraagt om een verklaring en bedenk ook dat je je eigen expressie kunt gebruiken in het zien van de schikking.

Goede Vrijdag

Schikking:

Het kruis ligt op de stenen.

Een liggend kruis zodat we

het goed kunnen zien en

ons hoofd moeten buigen.

Tussen de stenen bloeien

de rode anemonen die het lijden symboliseren.

Rood, de kleur van pijn en verdriet.

Woorden bij de schikking

Bloemen gekleurd door het bloed dat vloeit
anemone corona
het goede gekroond.



Martine de Vries maakt voor ons de bloemschikking en zorgt iedere week voor de aanpassing.

Zo gaan wij als gemeente op weg door de 40 dagentijd, om via de komende zondagen en andere bijzondere dagen zoals Aswoensdag, Biddag, Witte Donderdag, en Goede Vrijdag uit te komen bij Paasmorgen. Het licht breekt door. Alles wordt nieuw. De dood overwonnen, een nieuwe toekomst breekt open, door onze tranen heen. Zichtbaar in de paasschikking op de voorpagina.